

# NÆRUM ADVENTISTKIRKE

”Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.

*Første Johannesbrev 3,2*

**August &  
september 2020**

[naerum.adventistkirke.dk](http://naerum.adventistkirke.dk)

*Ann-Maris oldebarn,  
Thea, har plukket  
en smuk buket på  
Hornbæk strand.*



## Klumme

Af Carsten Thomsen

### Er du tilpas i menighedens fællesskab – er andre tilpas i fællesskab med dig?

Jeg bryder mig ikke om udtrykket ”de, der ikke kommer“. I mange år har jeg forbundet det lidt med en berøringsangst og en usikkerhed om, hvorfor de har ”forladt os”, om hvordan vi bør forholde os.

Men i de senere år har jeg ændret syn på det. Udtrykket ”ikke kommer“ kan antyde, at vi er de eneste på det eneste rigtige sted. Men alle mennesker er Guds børn, og alle mennesker er vores brødre og søstre i Gud. Guds kærlighed og nåde rækker til alle. Den er der ikke nogen, der har eneret på.

Nogle gange tror jeg, at det er kirken, der har forladt dem. At vi kan have påført dem skyldfølelse, såret dem, eller fået dem til ikke at se sig som ”gode nok”, eller forkyndt noget som ikke længere er relevant for dem. Men mange af ”de, der ikke kommer”, har stadig en fast tro på Gud. Andre har været ærlige over for sig selv og erkendt, at de ikke kan tro på Gud eller det, som Adventistkirken står for. Den ærlighed og integritet har jeg stor respekt for.

I dag tror jeg, at dørtærsklen til kirken, troen og fællesskabet i menigheden, ikke er så høj som tidligere. Mange har ikke opdaget det og hænger i forældede opfattelser, om hvordan ting var engang. Det kan være svært at lave om på, fordi det vækker gamle følelser, som er svære at glemme. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er noget, jeg har gjort eller sagt, som har bidraget til det. Bør jeg sige undskyld for den skyldfølelse og forstødelse, jeg – måske i god mening – har været med til at give?

**Guds kærlighed omfatter alle!**

”Og dette er kærligheden,  
at vi lever efter hans bud;  
og dette er budet,  
som I har hørt fra begyndelsen,  
at I skal leve i kærligheden.“

2 Joh 6



## Kommende arrangementer

### FAMILIE- OG HØSTGUDSTJENESTE MED FÆLLESSPISNING

Glæd jer allerede nu til sabbatten den 5. september, hvor vi skal fejre Guds mange velsignelser sammen med hele menighedsfamilien fra den yngste til den ældste. Inviter børn og børnebørn med i kirke. Gudstjenesten bliver sæsonens første spaghettigudstjeneste, så efter gudstjenesten vil der være spisning som ved spaghettigudstjeneste (ikke potluck). Maden vil blive øst op af ”serveringspersonale“, så vi overholder diverse restriktioner og passer på hinanden.

### DÅB EFTER GUDSTJENESTEN 26. SEPTEMBER

Umiddelbart efter gudstjenesten den 26. september følges vi til stranden ved Strandmøllekroen (Skodsborg Strand), hvor Benjamin Vesterager gerne vil døbes. Vi håber at så mange så muligt vil komme med derned og fejre ham. *Michael og fam. Vesterager*

### KLASSEKASSEN

Kan du regne, passe på pengene eller transportere dem i banken m.m., så har vi brug for din hjælp som kasserer i menigheden. Daniel har midlertidigt opgaven, mens bestyrelsen finder en permanent afløser. Har du gode forslag, eller kunne du tænke dig at hjælpe, så kontakt gerne Michael eller Daniel.

### AHA-MANDAGE

AHA mødes mandage i ulige uger, hvor de sorterer, reparerer og pakker tøj til europæiske lande, hvor der er fattigdom.

### SPEJDER ARRANGEMENTER

Sæsonen 20/21 begynder i slutningen af august eller begyndelsen af september. Hold øje med Nærum Trop på Facebook for nærmere info. Billederne herunder er fra afslutning og nåleuddelingen 9. juni.



## Mindehøjtideligheder

**ANN-MARI PANDURO-OLESEN:** Idet vores mor gik bort midt i coronakrisen, den 12. marts, har vi fastsat en mindestund for hende til fredag den 7. august kl. 12 i menighedssalen. Alle er velkommen!

*De tre døtre*

**AKSEL K. KJØLLER:** Søndag den 27 september kl. 13 holdes der mindehøjtidelighed for Aksel K. Kjøller i Nærum Adventkirke. Der vil efterfølgende være mindesammenkomst i menighedssalen.

På familiens vegne

*Doris Kjøller Svendsen*



FAMILIENS  
**andagts**  
pakke

**Abonnement på kreative familieandagter**

- ♥ Startpakke med basismaterialer og 5 samtaler om "En værdibaseret familie"
- ♥ 5 nye andagtsidéer med posten hver måned
- ♥ Let at gå til – materialer er med
- ♥ Ingen udløbsdato eller rækkefølge



## HJÆLPEAKTION BANKER PÅ DØREN

Det er snart tid for den årlige HJÆLPEAKTION. Blade- ne vil snart være til rådighed i menighederne, og du er velkommen til at tage nogle med hjem og uddele til vener og bekendte. Før i tiden havde vi indsam- linger fra dør til dør og organiserede indsamlingsdage for menigheden. Der gælder andre regler nu, men man må gerne stadig gerne samle ind blandt fami- lie, venner og bekendte. Vær gerne kreativ og find på måder at støtte HJÆLPEAKTION på.

HJÆLPEAKTION er stadig en meget vigtig del af Adventistkirkens nød- hjælpsarbejde og betyder rigtig meget for det store arbejde, der gøres på verdensplan gennem ADRA. Som menighed kan vi med glæde og stolthed præsentere ADRA for andre, som vores velfungerende nød- hjælps- og udviklingsorganisation.

## EFTERÅRSMØDE

Vi er igang med at arrangere en fælles sabbatfejring med vores nabo- menigheder. Hvis omstændighederne tillader det, og de øvrige me- nigheder er med på idéen, bliver der efterårsmøde sidst i oktober eller først i november. Mere information følger.

## FAMILIENS ANDAGTSPAKKE

De fleste kristne forældre har et ønske om at give troen videre til deres børn. Men det kan være svært at finde tid eller at være kreativ, når man har travlt i hverdagen. Derfor har SABUS udviklet konceptet "Bro til tro", hvor man kan abonnere på idéer til kreative familieandagter. Den første måned modtager man en startpakke med basismaterialer, efterfølgende kommer der hver måned 5 nye andagtsidéer med posten sammen med de materialer, der skal bruges. Læs meget mere og tegn dit abonnement på [sabus.dk/andagtspakke](http://sabus.dk/andagtspakke)



## FAMILIELEJR PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 14.-18. OKTOBER

SABUS planlægger hyggelige familiedage på Himmerlandsgården med gode oplevelser inde og ude: andagter, inspiration, legetid, bålugt, kreaværksted og æblekage. Tilmelding, priser og mere information på [sabus.dk](http://sabus.dk)

# COVID-19 reminder

Af Bjørn Krøll

## KÆRE ELSKEDE VENNER I MENIGHEDEN

Covid-19 hærger rundt om i verden med fatale følger for mange af de, som rammes af smitten. Det er en skræmmende virkelighed, som vi er nødt til at tage hensyn til – både for os selv og alle, som vi er sammen med. Vi er ikke i tvivl om, at der er sket ændringer i den måde, vi omgås hinanden på, og det er vi desværre nødt til at leve med lang tid fremover.

Dette gælder også, når vi mødes i kirken om sabbatten.

Vi ser ændringen, straks når vi træder ind i kirkesalen. Stolene står i små grupper, så vi bedre kan holde afstand, og det ser ud til at fungere godt. Men vi rives let med i begejstringen og glæden over at være sammen igen, og ikke alle tager situationen lige alvorligt.

**Vi kan ikke være sammen med håndtryk og klem og fysisk kontakt, som vi plejer, desværre – men vi kan være sammen, og det er det vigtigste!**



Gud elsker sin menighed, og det gør vi også. Den bedste måde vi kan vise kærlighed til hinanden på, er paradoksalt nok ved at holde afstand.

Adskillige medlemmer i vores fællesskab bliver væk, fordi de har oplevet, at afstandskriteriet ikke er blevet overholdt. Vi har hørt det til bevidsthed: "Hold afstand, vask hænder og bliv hjemme". Nu behøver vi heldigvis ikke blive hjemme, og vi vil gerne tilbage til det vante på alle områder, men den nye virkelighed er, at vi skal holde afstand og undgå fysisk kontakt.

Så lad os nyde fællesskabet i menigheden og vise kærlighed til hinanden ved at overholde reglerne om afstand og hygiejne, så alle kan føle sig trygge!



## Boganmeldelse

Af Carsten Thomsen



### ”Høje bjerge, dybe spadestik”

Man skal flyve højt for at se de store bjerge. Ellers risikerer man at Himmelbjerget skygger for Himalayakæden. Sørine Gotfredsen flyver højt i sin nye bog ”Som Sørine Læser Bibelen”. I en kort, let læselig, men dyb bog, flettes tre snore i 10 kapitler.

Den første streng er hendes personligheds- og trosudvikling, fra rødder i Hadsten, til journalist og folkekirkepræst i Jesuskirken i Valby. Fra en ensom dreng pige, der drukner sig i sit fag, til en moden præst og samfundsdebattør, der endelig finder kærlighed, når det er for sent af få børn.

Den anden tråd er et gribende overblik over Bibelen med genfortælling af dens store beretninger både fra det gamle og nye testamente. Og hvorfor og hvordan de har relevans for mennesker idag. Her dykker hun også ned i tankerne fra de store filosofiske og teologiske forfattere med relevans for bibelforståelse, herunder Kierkegaard.

Den tredje streng er mødet med hendes Suzanne Brøggers frigjorte veninde, Rose, i deres livlige diskussioner på en Frederiksberg-café. Her giver Roses barske udfordringer bogen og troen en forfriskende udfordring og kant. Men Sørines overbejstrede evangelisering giver et voldsomt bagslag i forholdet til Rose.

Det er en bog, der gør Gud stor, en bog med klare holdninger i nutidens debat med dybe rødder i kristendommen og gudsforståelsen. For mig gav den et smukt overblik og dybere indblik i Guds storhed med en ærefrygt og ydmyghed over for ham samt anerkendelse af vores begrænsninger i, hvad vi kan og bør vide om ham.

For nogle adventister, kan bogen måske skuffe, fordi Sørine flyver hurtigt forbi og Daniel og Åbenbaringen, som om de måske kun er muldvarpeskud i forhold til den store fortælling. Men som en hudløs, gribende trosberetning er bogen suverænt skrevet i et floskelfrit sprog, der kommer helt ind til kernen af kristendommens og Bibelens relevans i dag.

Nu er jeg begyndt at læse bogen igen, for selv om hun flyver højt, er det ikke over golde bjerge, men over frodig muld, hvor der er plads til mange dybe spadestik.





## NICOLAI KAMMERSGÅRD

Den 30. juni 2020 sov Nicolai Kammersgård ind i en alder af bare 24 år efter et halvt års sygdomsforløb. Det var alt for tidligt, og det gik alt for hurtigt. Han blev født den 16. november 1995 og voksede op med sine forældre Gitte og Ib, og storesøsteren Natasja.

Både i familien og blandt kolleger og venner var han kendt for sit gode humør og sin særlige humor. Han var god til at hjælpe og tålmodig til at forklare. Han gav meget af sig selv. Han vil være savnet og blive mindet for sit omsorgsfulde og livsglade væsen.

Bisættelsen fandt sted fra Adventistkirken i Nærum torsdag den 9. juli, hvor de mange fremmødte tog en sørgmodig afsked, der dog også gav indtryk af det livsmod Nicolai var i besiddelse af. For ham var det klart, at det ikke bare var en afsked, men også et "på gensyn", og i det håb hviler han til opstandelsens morgen.

Æret være Nicolai Kammersgårds minde.

Lasse Bech

---

## TAK

En varm tak til Nærum menighed for blomster, omsorg og trøst og gode samtaler i forbindelse med Jens' død den 29. januar. Pga. corona har vi først nu kunnet mødes i familien og læse alle hilsner sammen og mindes Jens. Vi siger tak til alle, der var med på Assistentens Kirkegårds Kapel den 28. februar 2020.

Kærlig hilsen  
Bodil og Vagner Lund



# Gudstjenester august / september 2020

## SABBATTEN DEN 1. AUGUST

- 10.00 Bibelstudium: At vidne med Helligåndens kraft  
11.15 Gudstjeneste: Carl-David Andreasen (Kollekt: Vejleffjordskolens elevfond)

## SABBATTEN DEN 8. AUGUST

- 10.00 Bibelstudium: Uendelige muligheder  
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## SABBATTEN DEN 15. AUGUST

- 10.00 Bibelstudium: Del Guds Ord med andre  
11.15 Gudstjeneste: Jens Vesterager (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## SABBATTEN DEN 22. AUGUST

- 10.00 Bibelstudium: Tjen ligesom Jesus gjorde  
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## SABBATTEN DEN 29. AUGUST

- 10.00 Bibelstudium: Oparbejd en vindende holdning  
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## SABBATTEN DEN 5. SEPTEMBER

### Høst- og familiegudstjeneste

- 10.00 Bibelstudium: En spændende måde at tage del  
11.15 Gudstjeneste: Anne-May Müller (Kollekt: Adventnyt)

## SABBATTEN DEN 12. SEPTEMBER

- 10.00 Bibelstudium: Del beretningen om Jesus  
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## SABBATTEN DEN 19. SEPTEMBER

- 10.00 Bibelstudium: Et budskab, der er værd at dele  
11.15 Gudstjeneste: Kasper Struksnes (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## SABBATTEN DEN 26. SEPTEMBER

### Dåb efter gudstjenesten ved Skodsborg Strand (Strandmøllekroen)

- 10.00 Bibelstudium: Gå frem i tro  
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

## Kontaktpersoner

### PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738  
michael.bidstrup@adventist.dk

### MENIGHEDSLEDERE:

Birgit Mtiliga, 2348 9791  
Christoffer Struksnes, 6128 1812  
Daniel Birch, 6021 4210  
Nils Rechter, 2790 2802  
Ulrik Schiermer, 2263 9164

### MENIGHEDSTJENER:

Elsie Christoffersen, 2382 1018

### KASSERER:

Daniel Birch (midlertidigt),  
6021 4210, mail@danielbirch.dk

### SPEJDER:

Catarina Rørvik, 4026 9636  
Christina Neesgaard, 4248 4501

### MENIGHEDSBLAD:

Carsten Thomsen, 4082 7772  
pxicarsten@icloud.com

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929  
bamselone@mail.dk

Bente Schledermann, 9390 7707  
bente.schledermann@adventist.dk



Nærum Adventistkirke  
MobilePay: 31 530  
Menighedens kontonr.  
0454 4080507720