

# NÆRUM ADVENTISTKIRKE



**NÆRUM MENIGHED  
1920-2020**

**Alle hjælpe,  
ingen svige,  
Enighed gør stærk.**

*Motto fra kirkebyggeriet,  
1954-57*

**Januar 2020**

[naerum.adventistkirke.dk](http://naerum.adventistkirke.dk)



## At leve i historien

Af Michael Bidstrup

DON'T  
DREAM  
YOUR LIFE  
LIVE YOUR  
DREAM

## Menighedens begyndelse og fundament

I fortsættelsen af Lukasevangeliet beskriver Lukas kort disciplenes liv sammen med Jesus både før og efter hans død. Det er her i det første kapitel af Apostlenes Gerninger, vi finder fundamentet til den første menighed. En menighed, hvor Jesus ikke længere vandrede midt iblandt dem som tidligere. Lukas skriver ikke til de første disciple, men til Theofilus og den næste generation af disciple – dem, som ikke selv havde set og hørt Jesus.

Lukas indleder sit andet skriv med de helt fundamentale elementer fra menighedens begyndelse. Jesu opstandelse, Jesu undervisning, Gudsriget og håbet. Historien om hvordan menigheden begyndte, og hvordan den fortsatte.

Jesus var fysisk til stede midt iblandt dem – også efter sin død.

Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige (ApG 1,3).

Men disciplene havde stadig ikke helt forstået Gudsriget. ”Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?” (ApG 1,6).

Der var stadig mere at lære om Gud og hans planer, og det er der også for os i dag. Jesus ønskede, at de både skulle *være* Gudsriget og *leve* i håbet om det *kommende* Gudsrige. Derfor lovede han at sende dem Helligånden til at give dem kraft og styrke til både at leve i håbet om fremtiden og være Gudsriget lige nu.

Som kristne og adventister har vi – ligesom disciplene – en tendens til hovedsagelig at leve i fortiden eller fremtiden i vores åndelige liv. Og dermed glemmer vi at være Gudsriget her og nu...

Min opfordring til os alle her ved begyndelsen af det nye år er, at vi til stadighed læser og grunder over de første 14 vers i Apostlenes Gerninger. Her kalder Jesus os som enkeltpersoner og som menighed til at huske den kristne kirkes – vores – fundament og håb, for derigennem at *leve* og *være* Gudsriget der hvor vi bor, arbejder og lever!

## Kommende arrangementer

### LAD ANDRE MÆRKE GUDS KÆRLIGHED GENNEM DIG

Vil du være med til at gøre livet bedre for nogle af dine medmennesker i 2020? Vær velkommen til vinterens programmer i HappyHand!

**HJEMLØSE:** Den **11. januar kl. 17** begynder vi uddelingen til de hjemløse. Vi deler mad og tøj ud næsten hver lørdag i den kolde tid.

**HAPPYHAND POP-UP CAFÉ:** Vi holder åbent for afslapning, musik, samtale og bøn den **11. januar kl. 12-15**. Pop-up caféen er åben 1-2 gange om måneden.

**HappyHand-butikken:** HappyHand har åbent søndage og alle hverdage. Vi har brug for din hjælp til salg og sortering i butikken og samtale med kunderne.

Tilmelding til Berit Elkjær, mobil 2620 8105.

### SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Årets første spaghettigudstjenester bliver torsdag den **16. januar** og tirsdag den **18. februar**. Vi åbner altid en bibelhistorie og undrer os over den, fordyber os i kreative aktiviteter relateret til fortællingen og holder et festmåltid sammen. Sidste gang i december kom fire drenge fra 7.-8. kl. og deltog for første gang. Alle er velkomne, deltagelse er gratis, men husk tilmelding på 2927 7738, så der er mad nok til alle.

### 100-ÅRS JUBILÆUM DEN 25. JANUAR

I slutningen af januar er det 100 år siden, Nærum menighed blev oprettet. Vi fejrer begivenheden med en jubilæumsgudstjeneste den 25. januar kl. 15 og efterfølgende festmiddag i menighedssalen. Pris for festmiddagen er kr. 75,- Tilmelding på [bimi@mac.com](mailto:bimi@mac.com)

### MENIGSVALG

Tak for stor villighed til at være en aktiv menighed. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger og er blevet mødt med engagement og lyst til at bidrage i arbejdet med at få fordelt ansvaret for menighedens aktiviteter og embeder. Alle er denne gang valgt for en 2-årig periode. Mange har valgt at fortsætte med de opgaver, som de allerede har og finder sig tilpas med. Listen over embeder vil løbende blive opdateret og godkendt i menigheden inden udgangen af januar.

Valgkomiteen

### AHA-MANDAGE

AHA mødes mandage i ulige uger, hvor de sorterer, reparerer og pakker tøj til europæiske lande, hvor der er fattigdom.



### SPEJDER ARRANGEMENTER

#### 7. januar:

Opstart efter juleferien.  
Tur til Bøllemosen.  
Husk varmt tøj!

#### 21.-23. februar:

Fastelavnstur.  
Hytten er booket.

### MENIGHEDSBREVE

Joachim Klokkervoll har flyttet sit medlemskab til Vejlefjord menighed

### Udmeldinger

Lene Gudmundsen  
Heine Bent Jakobsen



## FÆLLESKIRKELIG DAG I LYNGBY 18. JANUAR KL. 16-21

I forbindelse med et internationalt kursus i København får kirkerne her i området besøg af en gruppe af deltagerne. I Lyngby præstefællesskab har vi besluttet at præsentere de forskellige trosretninger i området. Hvert af de fem kirkesamfund vil afholde en kort work-shop, så deltagerne kan nå rundt til alle stationer. Nærum menighed deltager med en workshop om fodtvætning. Nogle af de andre vil bl.a. præsentere lysdekoration og salmesang. Deltagelse i den efterfølgende fællesspisning koster kr. 50,- og kræver tilmelding på [jkg@km.dk](mailto:jkg@km.dk) eller tlf. 2160 4044 senest 15. januar. Se mere på opslaget i forhallen.



## STOR TAK FRA KVINDEHUSET LYNGBY

Til gudstjenesten den 7. december gik kollekten til "adventsgaven". Der blev samlet 7.300 kr. ind, som vi gav til Kvindehuset i Lyngby. Forstander Linda Kaas var meget taknemmelig for gaven og viste rundt på krisecenteret, da vi afleverede pengegaven sammen med en del godt tøj og legetøj fra HappyHand og Dorkas. Udover gavekort til Føtex og Netto til de kvinder, der var nødt til at holde jul på krisecenteret, blev der også penge til en hyggelig julemiddag og nogle ekstra gavekort, som deles ud efter behov her i januar til dem med størst behov. Se takkebrevet fra Linda Kaas på opslagstavlen i forhallen.



## KOLLEKT DEN 1. FEBRUAR TIL DIGITAL EVANGELISME

I Adventistkirken vil vi gerne dele det gode budskab med andre. Vi ønsker at gøre mennesker opmærksom på, at vi findes, og at vi har noget at byde på. Gennem de digitale medier kan vi nå ud til rigtig mange. Har du set de små videoer, vi er begyndt at producere? Der er både personlige vidnesbyrd og mere teologiske videoer – find dem på <https://www.facebook.com/adventistdk> – og tak for en god gave den 1. februar!

## DÅB I KIRKEN

Fredag aften den 6. december havde vi dåb i kirken. Henrik Jeppesen, en ung mand fra Thy, som jeg gennem tre måneder har snakket og studeret med, ønskede at blive døbt. Henrik blev optaget i menigheden til gudstjenesten næste dag. Henrik mødte adventismen igennem sin brasilianske kæreste Wládvia. Henrik og Wládvia rejste nogle få dage efter dåben til Brasilien, hvor de planlægger bryllup til februar. Vi ønsker dem begge Guds velsignelse, og glæder os til at høre mere om deres oplevelser, se billeder fra brylluppet og dele vandringen i tro sammen.

## Nærum menigheds 100 års jubilæum

Skodsborg Badesanatorium fik i perioden 1910 til 1920 tilført mange nye medarbejdere, og ved udgangen af 1919 talte menigheden 297 medlemmer. Personalet var rekrutteret blandt adventister fra hele landet, og adskillige af dem bosatte sig i Nærum. Man blev derfor enige om at oprette en menighed her, som blev stiftet den 31. januar 1920. Man samledes i et mødelokale i "Concordia", Adventistkirkens missionsskole, der var blevet købt og indrettet til kostskole i 1918.

### VOKSEDE STILLE OG ROLIGT

I løbet af det første år havde 53 tilsluttet sig menigheden. I løbet af de første 10 år voksede menigheden til 96 medlemmer. En elev fra missionsskolen beskrev menigheden som en venlig menighed, som han var glad for at tilhøre. Der var på den tid mange fattige både indenfor og udenfor menigheden, som man måtte hjælpe. Der blev oprettet en syforening, og meget tøj blev uddelt herfra. Elever fra missionsskolen drev også søndagsskole for børn i Nærum by.

Indenfor Adventistkirken var der i mange år ikke tilknyttet en præst til de enkelte menigheder, så først i 1956 fik Nærum tilknyttet pastor C.A. Larsen som præst for menigheden.

### MISSIONSSKOLEN FLYTTER TIL VEJLEFJORD

I 1930 flyttede missionsskolen til Vejlefjord, og medlemstallet faldt til 66, men i 1931 indrettedes plejehjemmet "Aftenhvile" i skolens gamle lokaler. Desuden flyttede børneskolen fra Skodsborg til Nærum, og slog dørene op efter sommerferien 1931. Menigheden voksede atter til ca. 100 medlemmer. Beboerne på Aftenhvile satte deres præg på menighedslivet. De var flittige til at møde op til menighedens arrangementer og gavmilde med støtte til menighedens arbejde.

### MØDESALEN BLEV UDVIDET

Mødesalen i den gamle missionsskole var blevet for lille, og man besluttede sig for at udvide. Den 19. februar 1944 blev en ny istandsat mødesal med 166 siddepladser indviet. Samtidig var der blevet indrettet tre nye lokaler til menighedsskolen, hvor elevtallet også var vokset.

Af Bjørn Krøll

*Dette tilbageblik på menigheden er bl.a. hentet fra et hæfte om menighedens historie samlet og fortalt af Anker Christensen, der var forstander i menigheden gennem mange år.*





*Menighedens 73-årige forstander, br. A. Vasli, tager det første spadestik (1954).*



*Et hold bygningsarbejdere (1954).*

Menigheden var aktiv med møder både fredag og lørdag aften, og hver onsdag aften var der bedemøde. Under krigen var det svært at mødes, specielt i vinteren 1943/44, hvor tyskerne havde indført spærretid.

### **KIRKEBYGGERIET**

Allerede i 1950 var menighedssalen atter blevet for lille, og man begyndte at lægge planer om at bygge en kirke. Man forsøgte sig med en udflyttermenighed i Lyngby, men Lyngby-Tårnbæk kommune ønskede ikke en adventistkirke i Lyngby. Løsningen kom, da Nordisk Filantropisk Selskab tilbød menigheden at få en byggegrund syd for Aftenhvide. Arkitekt Eske Kristensen blev kontaktet, og han lovede at tegne en "pæn og puritansk kirke", som menigheden ønskede – og så billigt som muligt, da menigheden ikke havde mange midler. Og et imponerende frivilligt arbejde gik i gang under mottoet "Alle hjælpe, ingen svige, enighed gør stærk". Den 14. december 1957 blev den nye smukke kirke indviet med 304 siddepladser.

### **NY ÆRA STARTER**

De gode pladsforhold i den nye kirke gjorde, at man begyndte at anvende den til forskellige møder og konventer med besøgende fra både generalkonferensen, divisionen og unionen. Der blev afholdt hjemmemissionskursus, litteraturkampagne, studieaftener, offentlig virksomhed, bibeludstilling og spejderne og ungdomsforeningen mødtes i kirken. En stor begivenhed var bygningen af den nye menighedsskole som blev indviet 1. oktober 1973. Samarbejdet mellem skolen og menigheden har været til stor velsignelse gennem tiden.

### **OPRETTELSE AF NY MENIGHED I LYNGBY**

I 1983 samledes en gruppe unge fra menigheden i en "Udesabbatsskole", hvor de i begyndelsen mødtes en gang om måneden. Denne gruppe voksede til i starten af 1985 at have omkring 60 voksne til gudstjenesten, og man besluttede sig for at danne en ny menighed. Man fandt nogle velegnede lokaler i Lyngby Baptistmenigheds kirke, hvor man lejede sig ind hver sabbat. Menigheden blev stiftet ved en højtidelighed i Nærum adventistkirke sabbatten den 3. maj 1986.

## SAMMENLÆGNING AF SKODSBORG OG NÆRUM

I 1992 gik Skodsborg Badesanatorium over på andre hænder, og menigheden i Skodsborg måtte forlade sin smukke kirke. Nærum menighed besluttede at sende en invitation til alle medlemmer fra Skodsborg menighed om at tilslutte sig Nærum menighed. Man besluttede at fusionere de to menigheder, som fremover kom til at hedde Skodsborg/Nærum menighed. I den anledning fik Nærum tilbudt orgelet fra Skodsborg kirke, som blev installeret i starten af 1993 til stor glæde for menighedens medlemmer.

## NY MENIGHEDSSAL

Der havde gennem længere tid været et stort ønske om at få en tilbygning til kirken, hvor der var mulighed for at udfolde de mange aktiviteter menigheden havde gang i. Fra 1994 og syv år frem blev der afholdt 110 byggemøder. Arkitekt Preben Skjold udfærdigede tegninger til den nye fløj, og det første spadestik fandt sted den 20. juni 1997. Den 22. september 2001 blev bygningen indviet med plads til AHA, spejdere, radiostudie, ADRA-lager og en stor festsal med tilhørende køkken. Igen var der rigtig mange frivillige, der lagde mere end 6.000 arbejdstimer i byggeriet, som endte med at koste 5,6 mio. kr. Menigheden gav 2,4 mio., unionen 1,7 mio., spejderne 640.000 kr., loppemarkeder afholdt af menigheden fra 1996 til 2002 gav 500.000 kr. og resten blev givet fra diverse fonde. Impoverende indsats, som har været til stor velsignelse for menigheden.

## MANGE AKTIVITETER I MENIGHEDEN

Vi har en ganske aktiv menighed, og der er flere nye tiltag, som er blevet etableret. Her skal nævnes HappyHand genbrugsbutikken, som er blevet en stor succes, og som er til daglig velsignelse for mange mennesker. Spaghettigudstjenesterne er også blevet en etableret del af menighedens arbejde, og AHA ordner og sender stadig store mængder af tøj til fattige mennesker i Europa. Spejderarbejdet, PitStop og en masse "daglige" aktiviteter, men først og fremmest et ønske om at gøre Guds vilje, er med til at holde vores dejlige menighed i gang. Ved udgangen af 2019 talte menigheden 333 medlemmer. Gud har gennem tiden velsignet en masse mennesker gennem Nærum menigheds arbejde – takken går til Ham.



**1:** Adventistkirkens suppevogn kørte ud med mad til de hjemløse mange sæsoner, inden HappyHand blev til.

**2:** Historisk spaghettigudstjeneste (2015) i menighedssalen.

**3:** Spejderne i gang med trops-aften i kælderen under menigheds-salen (2017).

# Gudstjenester januar 2020

## SABBATTEN DEN 4. JANUAR 2020

- 10.00 Bibelstudium: Fra at læse til at forstå  
11.15 Gudstjeneste: Menighedslederne  
(Kollekt: *Det Danske Bibelselskab*)

## SABBATTEN DEN 11. JANUAR 2020

- 10.00 Bibelstudium: Fra Jerusalem til Babylon  
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup  
(Kollekt: *Menighedens aktiviteter*)

## Spaghettigudstjeneste torsdag den 16. januar

- 17.00 Bibelfortælling  
18.00 Aftensmad

## SABBATTEN DEN 18. JANUAR 2020

- 10.00 Bibelstudium: Fra hemmelighed til åbenbaring  
11.15 Gudstjeneste: Anne-May Müller  
(Kollekt: *Menighedens aktiviteter*)

## SABBATTEN DEN 25. JANUAR 2020 – JUBILÆUM

### Festmiddag efter gudstjenesten. Husk tilmelding!

- 15.00 Jubilæumsgudstjeneste:  
Michael Bidstrup m.fl.  
(Kollekt: *Menighedens aktiviteter*)

## SABBATTEN DEN 1. FEBRUAR 2020

- 10.00 Bibelstudium: Fra stolthed til ydmyghed  
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes  
(Kollekt: *Digital evangelisme*)

## SABBATTEN DEN 8. FEBRUAR 2020

- 10.00 Bibelstudium: Fra arrogance til ødelæggelse  
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen  
(Kollekt: *Menighedens aktiviteter*)

## Kontaktpersoner

### PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738  
michael.bidstrup@adventist.dk

### MENIGHEDSLEDERE:

Birgit Mtiliga, 2348 9791  
Christoffer Struksnes, 6128 1812  
Daniel Birch, 6021 4210  
Nils Rechter, 2790 2802  
Ulrik Schiermer, 2263 9164

### MENIGHEDSTJENER:

Elsie Christoffersen, 2382 1018

### KASSERER:

Flemming Petersen, 2298 1438  
flempe2860@gmail.com

### SPEJDER:

Per Hogne Hansen, 2211 7559  
Catarina Rørvik, 4026 9636  
Christina Neesgaard, 4248 4501

### MENIGHEDSBLAD:

Carsten Thomsen, 4082 7772  
pxicarsten@icloud.com

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929  
bamselone@mail.dk

Bente Schledermann, 9390 7707  
bente.schledermann@adventist.dk



Nærum Adventistkirke  
MobilePay: 31 530

Menighedens kontonr.  
0454 4080507720