

NÆRUM ADVENTISTKIRKE

“I sin højhed bor han
i skyerne, fra ældgam-
mel tid. Men hernede
er hans evige arme.”

5 Mos 33,26-27

JUNI 2017

naerum.adventistkirke.dk



Klumme

Af Michael Bidstrup

Gud møder os der, hvor vi mindst venter det

Det er ikke altid, vi møder Gud, der hvor vi forventer, han er. Andre gange mærker vi Guds tilstedeværelse, der hvor vi forventer det – under den personlige andagt, i sangen, til gudstjenesten, ved læsning i Bibelen, ved nadveren eller andre religiøse ritualer.

Til tider finder vi ikke Gud disse steder – eller rettere: vi er blinde for hans tilstedeværelse. Vores situation, forstyrrende elementer eller måske uvilje imod at møde Gud kan hindre os i at opleve hans nærhed.

Bibelen er fuld af beretninger om mennesker, som ikke opdagede Guds nærvær. Tænk fx på Jonas, Kain, Samson eller farisæerne. Situationen, omgivelserne eller deres egen indstilling umuliggjorde mødet med Gud, selvom han var der hele tiden.

Bibelen fortæller også om mennesker, der der mødte Gud, hvor de mindst forventede det. Gud overraskede Moses ved tornebusken, Zakæus i træet, disciplene ude midt på søen og Na'aman i floden. Mange af dem, som i første omgang nægtede at møde Gud eller som ikke opdagede ham, blev senere mødt af Gud.

Nu hvor dagene er længere og varmen mere konstant, er der som altid mange muligheder for at møde Gud. Det kan være i de almindelige gøremål eller der, hvor de daglige rutiner afbrydes af ferie, udflugter eller familiebesøg. Som i de bibelske begivenheder er det ofte vores egen villighed og åbenhed over for Gud, der gør mødet muligt – omend han også engang imellem griber guddommeligt ind for at få kontakt med os.

Min opfordring er derfor, at vi skaber rum – både i tid og i os selv – til muligheden for at møde Gud. Når vi giver plads til Gud i vores liv, har vi lettere ved at opdage hans tilstedeværelse, og vi giver ham derved større mulighed for at fylde os med sin nåde og kærlighed. Derved kan Gud også møde andre igennem os – uventet eller ej.

Kommende arrangementer

AHA mødes og arbejder hver mandag formiddag.

SPEJDERNE JUNI

Nu er det snart sommerferie, men der er endnu nogle få gode spejderarrangementer tilbage. Forude venter selvfølgelig også sommerens højdepunkt: Spejderlejr på Himmerlandsgården!

11. juni: Kanotur

13. juni: Spejderaften

17. juni: Spejdgudstjeneste med nåleuddeling

23. juli - 30. juli: Spejderlejr

PIT-STOP – DE UNGES BIBELSTUDIE

Bibelstudie sabbats formiddag med morgenmad og spændende emner til diskussion og fordybelse. Velkommen.

Med Per og Anker på kanotur (for alle)

Vi arrangerer kanotur til Sverige weekenden den 12.-13. august. Skulle du være interesseret i at deltage, så kontakt Per, 2211 7559 eller Anker, 4033 3767.

Mere info i næste menighedsblad.



Stort tillykke

Den 12. maj kom Zoey Abigail Hjortby Falk til verden – 3 uger tidligere end planlagt.

”Vi nyder hver dag med hende,” siger de stolte forældre, Shannie og Tommy.

Vi glæder os her i menigheden til at følge den lille nye guldklump!

Hop og Rock på Rudersdal Stadion

Af Bjørn Krøll

Store kagedag

For niende gang blev der holdt Hop & Rock-dag på Rudersdal Stadion – en dag hvor alle børn fra kommunens skoler er inviteret til idræt og sangudfoldelse. I år var der rekord stor deltagelse med mere end 4.000 børn. ADRA var igen på pladsen med salg af kager og kaffe – klart mest kage. Årets tema for indsamlingen var SULT, og det indsamlede beløb gik i år til sultkatastrofen i Yemen og Sydsudan. Og vi slog de forrige års salg stort. Vi solgte mere end 1.700 stykker kage og 200 kopper kaffe på 5½ time! Det gav en ret heftig travlhed, og vi var i gang fem mand hele tiden for at kunne følge med. Det sidste stykke kage blev solgt, da vi var ved at pakke ned.

I år havde ADRA også et indslag på scenen. Susanne Wiiks gospelkor havde lovet at give en gratis koncert til fordel for ADRA, og den gav de denne dag. De gik på scenen ved 17.30 tiden, og vi fik reklame for ADRA i forbindelse med deres levende inspirerende sang. Stor succes! Ledelsen skrev bagefter i en mail om vores kagesalg og gospelkoret: "Stærkt gået og til lykke med det flotte resultat. Det er en fornøjelse at have jer med om bord. Gospelkoret var et fedt indslag og lydfolkene havde store roser til især Susanne, som var rigtig god til at få publikum med på sangene."





Vi er meget glade for at kunne være med til dette arrangement og vise vores ansigt udadtil lokalt. ADRA har haft en stand med kage og kaffe på Hop og Rock-dagen gennem alle årene, og har samlet mere end 130.000 kr. ind til nødhjælp og udvikling på standen. Huse til hjemvendte flygtninge i Burundi, cykelambulancer, hjælp til jordskælvs ofre, mad og skolegang til børn i flygtningelejre er blandt noget af det, hjælpen er gået til, og i år altså til sultkatastrofen.



Vi skylder mange af menighedens medlemmer en stor TAK for at levere kager til vores stand. Uden den hjælp, havde vi ikke kunnet få det flotte resultat. OG vi glæder os allerede til næste år, hvor der er ti års jubilæum. Der skal der bages MANGE kager!

Nå ja – Resultatet for dagens salg endte på 19.500 kroner!

Vidste du at Adventistkirken er det hurtigst voksende kristne trossamfund i USA?

Sidsel Nyholm, som er korrespondent i USA, har skrevet en artikel med denne overskrift på nettet. Her følger nogle pluk fra hendes artikel, som nok er værd at tænke over:

”Adventisters gammeldags praksis sikrer kirken stor fremgang i USA. Mens andre kristne trossamfund i USA skranter, går det fremad for adventisterne, hvis regelrette religiøsitet kan forekomme forældet i en moderne verden. Syvende Dags Adventistkirken i USA er det hurtigstvoksende kristne trossamfund. Adventistkirken tilskynder medlemmer til at spise efter kostregler formuleret i Bibelens Første Mosebog og til at være forberedt på Jesu genkomst. Nye data fra paraplygruppen National Council of Churches viser en vækstrate på 2,5 procent i USA, hvilket er bemærkelsesværdigt i lyset af, at dominerende trossamfund som Sydstatsbaptisterne og de større protestantkirker oplever tilbagegang, og adventisternes succes forbløffer iagttagere.

”Vi har at gøre med et trossamfund, der dybest set vender tilbage til kernen og spørger: ’Hvad mente Gud med alle disse regler og forskrifter, og hvordan kan vi passe ind i det, som Gud ønskede, vi skulle blive?’ Det er helt i modstrid med alt andet, som sker i amerikansk kultur,” siger Daniel Fuller, der er ekspert i kristen missionsvirksomhed på Fuller Theological Seminary, til nyhedsbureauet Religion News Service.

Årsagerne til væksten er blandt andet en optrapning af forkyndelsesindsatsen i USA samt adventisternes globale fokus. Mange nye indvandrere til USA kommer fra Latinamerika og Afrika, hvor adventisterne er stærkt til stede, og føler sig derfor hjemme i deres nye lokalsamfunds adventistkirker.

Samtidig har opsigtsvækkende forskningsresultater om forbindelsen mellem adventisternes religiøse praksis og deres jernhelbred øget amerikanernes interesse for det lille trossamfund. Adventisterne tager afstand fra alkohol og tobak og overholder kosher-forskrifter, hvilket betyder, at de skyr ”urene” fødevarer som svinekød og skaldyr og



Adventistkirke i Washington, New Hampshire USA. Denne historiske lille kirke er Syvende Dags Adventistkirkens fødested.

hovedsageligt lever af frugt, grøntsager, bønner og gryn. Ifølge forskere er denne kost – kombineret med en åndeligt fredfyldt og fællesskabsorienteret livsstil – med til at sikre, at adventister lever længere end andre amerikanere.”

”Adventisternes regelrette religiøsitet kan forekomme forældet i en moderne verden.” og ”Vi vender tilbage til kernen!” Interessant hvordan en dansk journalist opfatter Adventistkirken. Det kan vi så tænke lidt over!

Kan spaghetti gro og vokse?

Det kan i Nærum. Torsdag den 1. juni var sidste spaghattigudstjeneste inden skolernes sommerferie, og vi var 46, som var i spaghattikirke og spiste sammen efter bibelhistorien. Det er næsten dobbelt så mange som for halvandet år siden, da vi begyndte at have spaghattigudstjenester hver måned.

Temaet var lignelsen om Faderen, bedre kendt som lignelsen om den fortabte søn. Ved de kreative hjørner fordybede børn og voksne sig i forskellige aspekter af historien og brugte kikkert til at spejle efter sønnen, måtte igennem svære forhindringer for at komme hjem, lavede lego stopmotion og havelåger.

Vi glæder os allerede til næste sæson!



Kære venner

Tak for al deltagelse i form af hjælp, bønner, telefonopringninger, blomster, tilstedeværelse og støtte samt støtte til Honduras børnehjem i forbindelse med Kents alvorlige bilulykke og død. Det har varmet meget, at I har tænkt på os.

TAK...

Kærligst
Steen, Annette, Hans og Randi



GUDSTJENESTER I JUNI 2017

SABBATTEN DEN 3. JUNI

- 10.00 Bibelstudium: Profetier og Skriften
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
Som præsterne blæser
(Kollekt: Digital evangelisme)



SABBATTEN DEN 10. JUNI

- 10.00 Bibelstudium: Falske lærere
11.15 Gudstjeneste: René Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)
13.00 Bryllup: Christian Fejersen og
Natascha Ravn
Vielse ved René Bidstrup



SABBATTEN DEN 17. JUNI

- 10.00 Bibelstudium: Herrens dag
11.15 Gudstjeneste: Spejdergudstjeneste og nåleuddeling
(Kollekt: Nærum spejdertrop)



SABBATTEN DEN 24. JUNI

Fællesspisning efter gudstjenesten

- 10.00 Bibelstudium: Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)



SABBATTEN DEN 1. JULI

- 10.00 Bibelstudium: Paulus, hedningernes apostel
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)



Kontaktpersoner

PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

Bjørn Espen Holtse (i praktik),
2986 6829,
bjornespen.holtse@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

Nils Rechter, 2790 2802

Ulrik Schiermer, 2263 9164

Benjamin Elkjær, 2484 0176

Christoffer Struksnes, 6128 1812

MENIGHEDSTJENERE:

Kristian Kjøller, 6130 4033

KASSERER:

Daniel Birch, 6021 4210
mail@danielbirch.dk

SPEJDER:

Esben Klockervoll, 2789 5770

TEEN-KLUB:

Michael Bidstrup
Bjørn Espen Holtse

MENIGHEDSBLAD:

Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk

Bente Skov Schledermann
(grafiker), 9390 7707,
bente.schledermann@adventist.dk