

NÆRUM ADVENTISTKIRKE

“Lykken er ikke en destination, men en måde at rejse på.”

Kinesisk ordsprog

JANUAR 2016

naerum.adventistkirke.dk



Præstens klumme



Af Michael Bidstrup

Gudsriget i hverdagen

Guds rige er som en super relevant fortælling fra hverdagen med et twist.

Jesus beskriver ofte både det kommende gudsrige og det nuværende gudsrige med små korte opdigtede fortællinger. Fortællingerne foregår hovedsageligt i ganske almindelige hverdagsituationer – i hjemmet, i naturen eller på arbejdet. Nogle er meget populære, andre er omend ikke upopulære så nærmest ukendte eller i det mindste oversete. Nogle er længere fortællinger andre ultra korte bestående af en enkelt sætning. Jesus forklarer nogle lignelser, mens han fortæller dem, andre forklares senere for disciplene, andre igen fortælles helt uden forklaring med og overlades dermed til lytterne og senere til læserne selv at tyde og forstå.

En af de kortere og ufortolkede lignelser lyder således:

”Han fortalte dem en anden lignelse: ‘Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret’” (Matt 13,33).

Surdej ændrer mel til dej, selv en lille portion surdej kan gøre meget mel til dej. Et mål er over syv kg, og 3 mål hvedemel er derfor næsten 22 kg, en stor sæk fra møllen. Derudover så hæver surdej til omkring dobbelt størrelse, hvilket kræver ikke kun en meget stor krukke, men nærmere et kæmpe kar eller et stort fodertrug til mange dyr og giver derfor brød nok til rigtig mange mennesker. Med andre ord så udvider og forvandler himmeriget hele landsbyen, og alle bliver mættet af Guds brød.

En tanke til sidst: Måske er lignelser slet ikke fiktive hverdagsfortællinger men en slags nutidsprofetier, som er i fuld gang med at blive opfyldt midt iblandt mennesker. Mennesker der har været i kontakt med surdejen, mennesker som leder efter værdifulde perler, og mennersker som vokser på ‘marken’ sammen med alle mulige slags andre mennesker.

Hvor kongen i riget kaster omkring sig med nåde og tilgivelse ligesom bonden kaster såsæden overalt, eller som faderen der aldrig opgiver håbet om at sønnen kommer tilbage.

Måske er du surdejen som Gud putter i dit villakvarter eller din boligblok; eller måske er du melet som er ved at blive forvandlet til surdejen og senere brødet.



Arrangementer i januar

UNGDOMSDAG I NÆRUM DEN 23. JANUAR

Ungdomsdag for teenagerne og de unge med Alastair Agbaje. Alastair arbejder til hverdag på Newbold College efter at have været ungdomspræst i Norge i flere år. Han er fuld af energi og kan lide at være sammen med unge mennesker. Der er fællesspisning efter gudstjenesten (for de unge).



TEMASABBAT MED GUNNAR PEDERSEN DEN 30. JANUAR

Sabbatten den 30. januar får vi besøg af Gunnar Pedersen, som har fået tiden hele formiddagen – det vil sige, at det sædvanlige bibelstudium udgår. Han taler over temaet ”Åndsfornyelse og Guds rige”. Der er fællesspisning for hele menigheden efter gudstjenesten.

10.00 Du må fødes på ny

11.15 At påkalde Herrens navn

AHA-GRUPPEN

Mødes mandag morgen kl. 9.00 og arbejder med at gøre genbrugstøj klar til nødhjælp. Første gang efter juleferien er den 4. januar.

MAD OG BIBELSTUDIE

Bibelstudiegruppe for unge på tværs af menighederne i Storkøbenhavn. Kunne du tænke dig at deltage, så kontakt Nicklas Risager, nicklasrisager@gmail.com / 6041 2293

SPEJDERNE

mødes hver anden tirsdag kl. 18. I januar er det den 5. og 19.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Vi begynder en ny række spaghettigudstjenester fra starten af februar måned. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt.



HJERTELOG TAK til menigheden for blomsterhilsenen til min fødselsdag!

Hilsen
Ruth Vesterlund Øie



Eftertanker fra redaktøren

Af Bjørn Krøll

Nytårsaften – igen

Jo ældre man bliver, jo hurtigere føles tidens gang. Tid er relativt. Da jeg var barn, var der et HELT ÅR mellem nytårsaftenerne – et år var uoverskueligt langt – alt skulle opleves for første gang, og livet var fuldt af oplevelser, der skulle lagres og huskes. I dag har jeg oplevet 65 nytårsaftener, og der er jo kun nogle få måneder imellem – ja faktisk er det kun uger, det drejer sig om.

Om 6 uger er der f.eks. vinterferie, og så er der kun nogle få uger til påske, som kort tid efter følges af pinse, der ligger nogle få uger før Sankt Hans. Det betyder, at sommerferien næsten er begyndt, og så er der ikke længe til, at vi holder årsmøde – nu regionsmøde – her i øst, som ligger lige før efterårsferien, hvor julepynten begynder at dukke op i mange butikker. Så kommer den hyggelige julemåned, som slutter af med – nytårsaften – igen.

Men tiden er jo kun rammen – det vi fylder ind i rammen, er det, der gør det interessant og attraktivt at leve. Og det er begreber som relationer, visioner, venskaber, kærlighed, det at føle Guds ledelse og vide, at Han er der og giver vores tidsforløb tryghed.

Det at vide, at Han har valgt at bruge os fejlende mennesker som sine redskaber – fordi Han elsker os og ønsker det bedste for os – er befriende og giver livet god mening.

Vi er alle mennesker og gør ikke altid det, vi synes, vi burde, og ofte kan vi få den tanke, at vi ikke er gode nok. Derfor har Gud i sin visdom fyldt Bibelen med beretninger om fejlende mennesker, som gør store ting. Se f.eks. på Jesu stamtavle og dem han omgav sig med og hans efterfølgere:

- Noa var fuld (1 Mos 9,21)
- Abraham ville ”hjælpe” Gud og fik en søn med Hagar (1 Mos 16,1-5)
- Jakob løj for sin førstefødselsret (1 Mos 27,1-29)
- Moses var morder (2 Mos 2,11-12)
- Gideon var bange for midjanitterne og gemte sig (Dom 6,11)
- Elias havde selvmordstanker (1 Kong 19,3-4)
- David gik i seng med Urias kone Batseba, som blev gravid med Salomon – stamfader til Jesus (2 Sam 11)
- Jonas flygtede fra Gud (Jon 1,3)
- I evangelierne kan vi læse om Peter, der var hidsig og svigtede Jesus
- Johannes var selvretfærdig
- Og alle disciplende faldt i søvn, mens de bad sammen med Jesus
- Martha var bekymret

- Maria var doven
- Maria Magdalene var dæmonbesat
- Den samaritanske kvinde gik i seng med mange mænd
- Zakæus var for lille
- Peter for impulsiv
- Markus gav op
- Paulus forfulgte de kristne

Men Gud brugte dem alle til at udrette fantastiske ting i Hans værk. De var mennesker ligesom os. Og det opmuntrende i de beretninger er, at vi er gode nok til at blive brugt i Guds værk – som vi er.

Vi skal ikke bekymre os men tage imod de mange løfter, som Gud har givet os, og glæde os over livet, for Gud elsker os og har også styr på det nye år, der ligger foran os. Vi ved ikke, hvordan livet udfolder sig for os, men lad os leve i tillid til Hans løfter og møde det nye år med begejstring og livsglæde – der er ingen grund til at gøre andet!

Joel Osteen er præst for USAs største kirke hvor 45.000 tilhørere samles hver uge. Han har skrevet en bog med titlen "Bliv bedre til at være DIG". I den giver han 7 trin til forbedring af det daglige liv, som jeg synes er gode at tænke over:

1. Fortsæt fremad
2. Vær positiv over for dig selv
3. Arbejd på bedre relationer
4. Udvikl bedre vaner
5. Acceptér at være den du er
6. Arbejd på dit indre liv
7. Bliv ved med at være begejstret for livet.

Nogle af mine ynglingsvers står i Filipperbrevet 4, vers 4-9: "Vær altid glade i jeres tro på Herren! Jeg siger igen: Vær glade! Lad alle mærke at I har et venligt sind. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for Ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om, ja alt, hvad der udmærker sig og er værd at rose. Så vil fredens Gud være med jer."

Med de løfter, kan vi trygt gå det nye år i møde med glæde og begejstring, og vi kan ønske hinanden et godt og velsignet nytår.



Troen i dagligdagen

Vi har spurgt nogle fra menigheden, om de har lyst til at dele en tekst, de sætter særlig pris på.



Lehnart Falk

Jeg holder meget af Josva 1,7-8 hvor der står: "Vær modig og stærk. Nær ikke rædsel og lad dig ikke skræmme"

Faktisk holder jeg så meget af skriftstedet, at jeg som regel slutter mine prædikener af med det. Det giver mig styrke og tillid til, at Gud er med mig. Ofte kan vi blive overvældet af ting, vi ikke er herre over, og vores følelser kan blive meget påvirkede, og vi kan føle os skræmte og få lyst til at opgive. Så er det godt at vide, at Gud siger til os, at vi skal være modige og stærke, og at vi ikke behøver at lade os skræmme, for han er med os.



Alison Jensen

Jeg finder hvile og fred i min tro, når jeg tænker på følgende udtalelse som forfatteren Philip Yancey kommer med i en af sine bøger: "Du kan ikke gøre noget for at få Gud til at elske dig mere, og du kan ikke gøre noget for at få Gud til at elske dig mindre."

Jeg har en tendens til at bekymre mig, om jeg nu er god nok og gør tingene godt nok. Men i Guds øjne er jeg god nok. Han forstår alt. Jeg behøver ikke forklare det for Gud, for han elsker mig og kender mig helt ind i mine inderste tanker.



Anker Kjølner

Jeg holder meget af, at der er balance i tingene, og det står der noget om i Prædikeren 7,15-17: "Der er retfærdige, som omkommer i deres retfærdighed, og der er gudløse, som lever længe i deres ondskab. Vær ikke alt for retfærdig og te dig ikke overvættets vis; hvorfor vil du ødelægge dig selv? Vær ikke alt for gudløs og vær ingen dåre; hvorfor vil du dø i utide?"

Det er især den midterste sætning – vær ikke alt for retfærdig og te dig ikke alt for vis – som for mig giver en balance i tingene. Vi skal ikke dømme hinanden, men være glade for vores fælles tro.

Hvad skete der i 2015? (i tilfældig rækkefølge)

1248 sabbatstimer
65 timers gudtjeneste
26 timers prædiken
170 timers bibelklub 0-12 år
52 timers teenklasse
20 timers ungdomsklasse
104 timers bibelstudie
260 salmer er sunget (mindst)
7 familiegudstjenester
3 nadvergudstjenester
10 fællesspisninger for hele menigheden
156 kollektor (børnene har egne projekter, de samler ind til)
3 spaghettigudstjenester
2 sang- og musikgudstjenester
2 ungdomsgudstjenester
42 formiddage pakkede AHA tøj
2 koncerter
29 forskellige talere heraf 4 kvinder
1 loppemarked
1.400 timer åbent i HappyHand
14 spejderaftner
6 spejderture
1 kirkevandring
80 bibelstudieaftener på ugedage



Tak for dine gaver!

28. nov. Missionen kr. 682,-
Kirkens arbejde kr. 1.714,-
05. dec. Missionen kr. 875,-
Kirkens arbejde kr. 2.694,-
12. dec. Missionen kr. 1.310,-
Katastrofefond kr. 1.709,-

19. dec. Missionen kr. 1.359,-
Vedligehold kr. 2.181,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gave siden sidste menighedsblad, som vi siger tak for:
December: kr. 3.000,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Sabbatterne i JANUAR 2016

SABBATTEN DEN 2. JANUAR

- 10.00 Bibelstudium: Krise i himlen
11.15 Gudstjeneste: Menighedsledere (Kollekt: Bibelselskabet)

SABBATTEN DEN 9. JANUAR

- 10.00 Bibelstudium: Krise i Edens have
11.15 Gudstjeneste: Bjørn Johansen (Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 16. JANUAR

- 10.00 Bibelstudium: Globalt oprør og patriarkerne
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 23. JANUAR

Specielt program for de unge med Alastair Agbaje

- 10.00 Bibelstudium: Kriser og konflikt – dommerne
11.15 Gudstjeneste: Kai Busk (Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 30. JANUAR

Temadag med Gunnar Pedersen: "Åndsfornyelse og Guds rige" Fællesspisning efter gudstjenesten

- 10.00 Temadag, 1. del: "Du må fødes på ny"
11.15 Temadag, 2. del: "At påkalde Herrens navn"
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 6. FEBRUAR

- 10.00 Bibelstudium: Sejr i ørkenen
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Kirkens arbejde)

Kontaktpersoner

PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

Nils Rechter, 4580 3234

Ulrik Schiermer, 2263 9164
onkel_sla@hotmail.com

Benjamin Elkjær, 2484 0176

MENIGHEDSTJENERE:

Kristian Kjøller, 6130 4033

KASSERER:

Viggo Kjøller, 4580 4033

SPEJDER:

Dorte Nybo Demant, 6026 0581

TEEN-KLUB:

Michael Bidstrup

MENIGHEDSBLAD:

Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk

Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk