

NÆRUM ADVENTISTKIRKE

”Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller, det er mængden af liv i dine år.“

Abraham Lincoln

Glædelig jul &
velkommen

DECEMBER 2015

naerum.adventistkirke.dk



Præstens klumme



Af Michael Bidstrup

Hvorfor, hvorfor bli'r det jul?

Og det skete i de dage at der udgik en befaling fra kejser Augustus...

Langt de fleste i Danmark har hørt og hører hvert år denne sætning og kan færdiggøre den mere eller mindre ordret. Vi hører sætningen i kirken, i skolen, i radioen, i fjernsynet, og nogle har endda selv læst juleevangeliet for andre eller sig selv.

Men hvorfor læser eller hører næsten alle i Danmark, uanset om de tror på Gud eller ej, denne fortælling hvert eneste år, og hvorfor er den stadig relevant nu ca. 2.000 år senere?

Familietraditioner og feriehygge spiller en stor rolle, for her i landet kan vi rigtig godt lide at hygge.

Men juleevangeliet er dog meget mere end traditioner og hygge. Det er fortællingen om, hvordan den skabende Gud blev menneske for at vise menneskene hvordan, eller rettere hvem, han er. Det er derfor det hedder evangelium, for evangelium betyder 'gode nyheder'.

Og det er gode nyheder, som Jesus kommer med: i en verden, der igen og igen løser problemerne med vold, viser han os en kærlighedens Gud - en Gud, der stifter fred; i en verden, hvor rigdom er magt, viser han os en Gud, som ikke er bleg for at dele vilkår med de fattigste, og som stifter et rige, der bygger på helt andre værdier; I en verden, hvor stress og jag er normen, og hvor søvnmangel nærmest er en hædersbevisning, kalder han os til at overlade vores bekymringer til ham, trække vejret og hvile i ham; en Gud, som er diametralt anderledes, end noget vi selv kunne udtænke; en gave, der holder, når alle de andre gaver taber strøm eller mister deres værdi.

Måske har en af dine venner eller en i familien forsøgt at dele Jesus-gaven med dig, men den står stadig uåbnet i skabet. Jesus kommer heldigvis med evigheds garanti – det er aldrig for sent. Læs juleevangeliet – og så lidt mere. Måske du vil opdage, at den Gud, som møder dig i Jesus, er værd at lukke op for!

"Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren" (Luk 2,10-11).

Kommende arrangementer

JULEKONCERT MED RUNGSTED GOSPEL

Lørdag 5. december kl. 14.30



JULEKONCERT MED SØLLERØDKORET

Tirsdag 8. december kl. 19.00.
Alle er velkomne – fri entré.



Menighedens Julehygge for Seniorer

Søndag den 13. december kl. 14-17

Medbring en lille gave til maks. 30 kr.

Tilmelding på listerne i forhallen eller til

Elsie Christoffersen, tlf. 2382 1018.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER I DET NYE ÅR

Den sidste torsdag i september, oktober og november har menigheds-salen været fuld af liv og glade familier. Spaghettigudstjeneste er bøn, bibelhistorier, kreative værksteder og tid til at fordybe sig – eller undre sig over budskabet. Bagefter spiser vi altid sammen.

Hvis du ikke har været til spaghettigudstjeneste, kan du nå det endnu, vi fortsætter successen efter jul. Deltagelse er gratis. Kontakt Michael Bidstrup, hvis du vil have en mail eller sms, når datoerne er på plads.

AHA-gruppen

AHA holder juleferie – sidste arbejdsdag er mandag den 5. december. Vi starter igen den 4. januar 2016. Med ønsket om en god jul og alt godt i det nye år takker vi for al støtte i året der nu snart er slut.

Venligst Else Bernhardsen

Bibelstudiegruppe i kirken

Torsdag aften kl. 19 studeres Johannes' Åbenbaring i kir-kens kælder.

Mad og bibelstudie

Bibelstudiegruppe for unge på tværs af menighederne i Storkøbenhavn. Kunne du tænke dig at deltage, så kontakt Nicklas Risager, nicklasrisager@gmail.com / 6041 2293

Spejderne

mødes hver anden tirsdag. I december er der jule-afslutning tirsdag den 8. Første gang i det nye år er 5. januar. Mere spejderinfo på adventistspejder.dk

TEENklub

Torsdag den 19. november ind-viede vi vores nye kombine-rede pool- og bordtennisbord. Sidste gang inden jul bliver torsdag den 3. december.

KIRKENS LAGER



Kirkens lager rummer plads til tre af kirkens aktiviteter. **AHA**, som er Adventisternes Hjælpe Arbejde, **ADRA**, som er Adventistkirkens hjælpeorganisation, og **HappyHand**, som er adventistkirkens genbrugsbutik, har alle varer stående på lageret. Tøj, hospitalsudstyr og varer til genbrugssalg.

AHA

Hver mandag formiddag mødes frivillige for at sortere tøj og andet, der er doneret i ugens løb. Mindre reparationer udføres, og alt pakkes, så det kan blive sendt ud til steder, hvor der er behov. AHAs arbejdsområde er at hjælpe samfundets svage og nødstedte både her i landet og globalt. AHA viderefører adventisternes velfærdsarbejde, som har været organiseret siden begyndelsen af 1900-tallet. Dengang var det mest for at yde hjælp i nabolaget, mens det meste af hjælpen nu sendes ud af landet, hvor hjælpen distribueres i samarbejde med Adventistkirkens lokale nødhjælpsorganisationer, herunder ADRA. I 2015 har AHA sendt fem store transportere afsted. Fire til Serbien og en til Polen, primært med tøj, men også legetøj, tæpper og hospitalsudstyr. Der er også samlet varmt tøj til hjemløse herhjemme, som distribueres gennem HappyHand.

Der er mange forskellige opgaver, som skal løses, og AHA er helt afhængig af frivillig arbejdskraft og gode kontakter, der kan skaffe brugbare ting og være med i det daglige arbejde både med at modtage, sortere og pakke.

ADRA DANMARK

ADRA er adventistkirkens verdensomspændende nødhjælps- og udviklingsorganisation med kontorer i mere end 130 lande. ADRA's danske kontor har hovedsæde i den hvide bygning ved siden af Adventistkirken. I kirkens lager samles bl.a. hospitalsudstyr, medicin og andet, som bliver sendt i containere til hospitaler primært i afrikanske lande, men også tøj, telte og andet udstyr er sendt til bl.a. Serbien til brug for de mange flygtninge, der søger tilflugt i Europa.

ADRA arbejder i nogle af de fattigste og mest skrøbelige lande i verden i tæt samarbejde med de lokale ADRA kontorer. ADRA arbejder ud fra det kristne livssyn: "Du skal elske din næste som dig selv" og lægger vægt på respekten for alle menneskers ligeværd og ret til at udtrykke sig kulturelt, religiøst og politisk, frihed til individuel udvikling og ret til en retfærdig andel af jordens ressourcer.

ADRA Danmark har fokus på verdens udsatte, og er i fuld gang med programmer i otte afrikanske lande og tre lande i Mellemøsten. Der arbejdes både med akut nødhjælp og mere langsigtet bæredygtig

udvikling. ADRA har netop fået bevilliget 5 millioner fra Danida til arbejdet med syriske flygtninge i nærområderne, hvor der er et enormt stort behov for hjælp. Se mere om ADRA's arbejde på www.adra.dk

HAPPYHAND

HappyHand en NON-PROFIT genbrugsbutik beliggende på Nørrebrogade 54. Hele butikkens overskud går til hjælp til fattige i udviklingslande og støtte til trængende i Danmark. HappyHand har bl.a. lagerplads i kirkens bygninger, hvor der samles varer til butikken. Vareudbuddet er et miks af dame-, herre- og børnetøj, legetøj, nips, småmøbler og alt muligt andet.

Happy Hand er startet med det formål, at være med til at gøre verden til et lidt bedre sted at være. Vi ønsker en verden, hvor alle vil hinanden det bedste, hvor vi hjælper og støtter hinanden, passer på hinanden og deler med hinanden. Vi vil gerne hjælpe, hvor vi ser et behov – både i nærmiljøet og i udviklingslandene.

Mange er støttet

Gennem ADRA Danmark har HappyHand støttet skoler i Congo, Syriske flygtninge, ofre for oversvømmelser på Balkan, givet mad til børn i Honduras med mere. Der samles ind til DRs Danmarksindsamling, og i den kolde vintertid deler vi varmt tøj, frisk frugt m.m. ud til de hjemløse i København. De hjemløse kan også komme ind i butikken, blive klædt varmt på og få lidt at spise og noget varmt at drikke.

Der er brug for dig

HappyHand har brug for FRIVILLIGE. Der er meget brug for hjælp til de mange forskellige opgaver, der er. Du bliver lært op og bestemmer, hvor din plads skal være.

Kom og vær med

Alle, der har lyst, er velkomne til at melde sig til udbringning af tøj og mad til hjemløse. Det foregår fra butikken på Nørrebrogade kl. 17.00 28/11, 12/12, 9/1, 23/1 og den 6/2. Tøj og mad pakkes i butikken og derfra kører vi rundt og deler det ud. Henvendelse til Inger Falk, tlf. 2494 2063, inger.falk@sol.dk

OBS! Vi mangler varmt tøj til de hjemløse – så har du noget, du ikke lige skal bruge, bringer vi det gerne videre. Det er din hjælp, der gør hjælpen mulig!



Redaktøren tænker

Af Bjørn Krøll

Julens glæde

Julefest, gaver, glimmer og julelys, reklamer i lange baner på nettet, på tv, i aviser, i butikker – og det starter tidligere og tidligere hvert år. Jamen har det ikke næsten lige været jul? Skal vi nu igennem gaveræset igen, og al den julemad og slik og æbleskiver – travlhed, stress og jag – og midt i alt virvaret med at få overblik over gaver og arrangementer, kan man nogle gange spørge man sig selv: Hvad er det nu lige vi fejrer?

Stop lige op og prøv at forestille dig den største og bedste gave det overhovedet er muligt at forestille sig. At få en gratis jordomrejse eller at få et hus forærende eller endnu bedre, at vinde 100 millioner. Det kunne være fedt, ville mange nok mene – men hvad med at få en gave, der tilgiver alle de forkerte handlinger, jeg har begået, og indeholder et evigt liv i en verden fuld af kærlighed og fri for synd? Meget langt fra butikkernes lokkende tilbud og den overflod, vi er omgivet af. Det er jo noget helt og aldeles andet – men det er jo den gave, vi har fået tilbudt!

I en uhumsk stald i Betlehem, der lugtede af komøg, snavset og ussel for mennesker at skulle bo i. Der måtte Maria føde sin søn Jesus i halmen på gulvet, og da han var født, lagde hun ham i en krybbe. Forestil dig det! Meget ydmygt og fattigt. Der valgte Gud, at hans søn skulle fødes. Blandt de allerfattigste og under de mest uhumske forhold. Der var ikke lige så meget gaveræs og ris a la mande over det – og så alligevel – det er jo slet ikke det, det handler om. Han er verdens – din og min frelser, som viste os Guds ufattelige kærlighed til mennesker. Det er Guds gave. Det er den sande juleglæde. Han ofrede sig for verden og vandt over død og mørke, fordi han elsker dig og mig. Det er en kilde til uendelig glæde, og det overskygger langt alle andre gaver. Vi skal glæde os og hygge os i julen og give hinanden gaver for at vise, at vi holder af hinanden. Det er dejligt og værd at fejre, men lad os også fyldes af den langt større glæde, som julen i virkeligheden handler om. Guds gave til os. Det er den sande juleglæde.



Spontan hyttetur

Teenstævnet den 20.-22. november blev ikke til noget, så pludselig var der en hytte til rådighed. Der kom fart på facebook og – vupti stod en masse dejlige unge mennesker klar til at overtage hytteturen. Der blev bare hygget igennem! Vi fik snakket, spillet spil, holdt sabbatsskole og så så vi en dvd-prædiken til afslutning på sabbatten. Vi fortsatte aftenhyggen med sjove film, alt imens det sneede mere og mere udenfor. Sådan at søndag morgen var det ikke lige så nemt at komme hjem igen. Men smukt var det og en fantastisk weekend!

Laura Falk

Hvad tror adventisterne?

Adventistkirken er et protestantisk trossamfund. Vi tror på, at Gud eksisterer, og at han sendte sin søn Jesus til verden, fordi han elsker os højt. Jesus gav sit liv for vores skyld, for at vi kan blive tilgivet og leve i frihed. Vi tror på en kærlig Gud, der vil os det godt. Vi tror på et liv efter døden, hvor sult, elendighed, sygdom, fattigdom og uretfærdighed ikke eksisterer længere, fordi det onde er udslettet.

Adventisterne helligholder den oprindelige bibelske hviledag, lørdagen, hvor vi slapper af, hygger os sammen, søger en tættere kontakt med Gud og henter nye kræfter til ugen. Vi oplever, at Gud velsigner os derigennem – og vi nyder dagen. Vi ser på Bibelen som en troværdig bog, og vores trospunkter er forankret i Bibelen.

Et par hilsner til menigheden...

Til min kære menighed

Tusind tak for de vakre blomster, jeg fik til min fødselsdag!

Hilsen

Ann Mari Panduro Olesen

Tak til menigheden for blomsterhilsenen i forbindelse med min indlæggelse.

Henning Edson



Adventistkirkens logo symboliserer Bibelen og korset. Flammerne, som også danner en usynlig jordklode, symboliserer Helligånden.

Tak for dine gaver!

24. okt. Missionen kr. 1.052,-
Kirkens arbejde kr. 1.114,-

31. okt. Missionen kr. 1.161,-
Kirkens arbejde kr. 3.221,-

07. nov. Missionen kr. 1.291,-
Kirkens arbejde kr. 2.313,-

14. nov. Missionen kr. 1.074,-
Global Mission kr. 1.596,-

21. nov. Missionen kr. 1.206,-
Kirkens arbejde kr. 2.162,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver siden sidste menighedsblad, som vi siger tak for: Oktober: kr. 2.000,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Arrangementer i DECEMBER 2015

SABBATTEN DEN 5. DECEMBER

Julemiddag efter gudstjenesten og gospelkoncert

10.00 Bibelstudium: Jerusalems ødelæggelse

11.15 Gudstjeneste: Mette Krøll *(Kollekt: Kirkens arbejde)*

Gratis julemiddag

14.30 Julekoncert med Rungsted Gospel

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER

19.00 Koncert med Søllerødkoret

SABBATTEN DEN 12. DECEMBER

10.00 Bibelstudium: Pagten

11.15 Gudstjeneste: **Familiegudstjeneste** *(Kollekt: Kirkens arbejde)*

SABBATTEN DEN 19. DECEMBER

10.00 Bibelstudium: Tilbage til Egypten

11.15 Gudstjeneste: **Julemusikgudstjeneste** *(Kollekt: Kirkens vedligeholdelse)*

JULEAFTENS DAG DEN 24. DECEMBER

Julegudstjeneste for hele familien kl. 14.00

SABBATTEN DEN 26. DECEMBER

10.00 Bibelstudium: Lærdomme fra Jeremias' Bog

11.15 Gudstjeneste: **Julegudstjeneste** (2. juledag)
Henrik Jørgensen *(Kollekt: Kirkens arbejde)*

SABBATTEN DEN 2. JANUAR

10.00 Bibelstudium: Krise i himlen

11.15 Gudstjeneste: **Nytårgudstjeneste** ved menighedens ledere
(Kollekt: Det Danske Bibelselskab)

BIBELSTUDIUM

Materiale til dagens bibelstudium kan downloades på
adventist.dk/adventister/bibelstudie

Kontaktpersoner

PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

Nils Rechter, 4580 3234

Ulrik Schiermer, 2263 9164
onkel_sla@hotmail.com

Benjamin Elkjær, 2484 0176

MENIGHEDSTJENERE:

Kristian Kjøller, 6130 4033

KASSERER:

Viggo Kjøller, 4580 4033

SPEJDER:

Dorte Nybo Demant, 6026 0581

TEEN-KLUB:

Michael Bidstrup

MENIGHEDSBLAD:

Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk

Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,

bente.skov-hansen@adventist.dk