

NÆRUM ADVENTISTKIRKE

”Det ikke os, der
bruger Helligånden,
men Helligånden,
der bruger os.”

Historien om Jesus s. 539

MAJ 2015

naerum.adventistkirke.dk



Præstens klumme



Af Michael Bidstrup

Et liv med/uden opladninger

Tænk dig en gave, som aldrig løber tør for strøm, som aldrig skal lades op eller have nye batterier. Har du oplevet, hvor træls (for at bruge et godt jysk udtryk) og irriterende det er, når bilen, computeren eller mobilen løber tør for strøm, netop som man står og skal bruge den. Nogle gange bruger vi vores elektronik så meget, at batteriet løber tør. Andre gange opleves det, som om batteriet selv aflader eller aldrig bliver helt opladt. Efter nogle år trænger batteriet til udskiftning, eller selve genstanden forældes og slides op.

Jo mere jeg tænker over det, jo mere fantastisk bliver sabbatten. I modsætning til batterier, er sabbatten en gave, som nu - ca. 6000 år senere - stadig fungerer, velsigner og ikke mindst er yderst relevant i vore travle liv. Gud har med andre ord givet dig og mig en gave med evighedsgaranti – ja med evig holdbarhed.



Vi har dog en tilbøjelighed til at sætte begrænsninger for sabbattens velsignelser. Igen og igen gjorde Jesus op med jødernes – og især farisæernes – begrænsede forståelse af sabbatten. Deres forsøg på at beskytte og opretholde sabbatten var endt i lovtrældom og snævertsynethed. Igennem en stor del af sine helbredelser og mirakler – bevidst udført på sabbatten – viste Jesus i praksis, hvordan sabbatten var givet som en gave til glæde og velsignelse for menneskeheden. Sabbattens oprindelige betydning indbefatter mere end hvile; den handler lige så meget om helbredelse og genoprettelse. Derfor kan Jesus spørge farisæerne om det er tilladt at gøre godt eller ondt på sabbatten og erklære, at sabbatten er til for menneskenes skyld og ikke omvendt. (Luk 6,9 og Mark 2,27)

Hvordan kan du og jeg, ligesom Jesus, være med til at åbne øjnene på dem omkring os for sabbattens velsignelser? Måske ved at betragte sabbatten mindre som et påbud og mere som et tilbud; mindre som en begrænsning og mere som en mulighed for at velsigne og genoprette.

Guds storhed består blandt andet i, at du og jeg – med sabbatten og på sabbatten – kan være med til at genoprette og velsigne ikke bare vores eget men også vores venners og naboers gudsforhold, venskaber, sundhed, ægteskaber, familierelationer m.m. Hvem kan du være med til at velsigne i løbet af ugen og på sabbatten?

Bobby Bowell, nu også i Nærum

I forbindelse med mulige nye strukturer og samarbejde imellem præsterne vil Bobby resten af året have opgaver og ansvar i Nærum. Bobby er rigtig dygtig på mange områder og har meget at tilbyde Nærum menighed.

I første omgang vil Bobby koncentrere sig primært om ungdomsarbejdet for dem over 18 år. Dette vil både være sabbats formiddag og i løbet af ugen.

Det bliver godt med lidt ekstra ressourcer i Nærum.

Rigtig hjertelig velkommen, Bobby!



Arrangementer i maj måned

MAD OG BIBELSTUDIE

Hver torsdag kl. 18 mødes en gruppe unge på tværs af menighederne i Storkøbenhavn og spiser sammen. Ofte mødes de hos hinanden, men en gang imellem mødes de også i kirken.

Efter maden er spist og opvasken klaret, har de bibelstudie, som de skiftes til at lede. Kunne du tænke dig at deltage, så kontakt Nicklas Risager eller Christian Rechter.

TEENKLUBBEN MØDES KL. 19-21

Onsdag d. 29. april
Mandag d. 11. maj
Tirsdag d. 26. maj

SPEJDERNE MØDES KL. 18-20

5. maj og 19. maj

AHA-GRUPPEN MØDES HVER MANDAG KL. 9.00

For øjeblikket er det genbrugstøj, der gøres klar til nødhjælp.

BIBELSTUDIEGRUPPE TORS DAG KL. 19 I KIRKENS KÆLDER

Se omtalen næste side

Onsdag den 6. maj er der ledermøde og onsdag den 10. juni er der bestyrelsesmøde.

Hilsen fra bibelstudiegruppen

Af Michael Similie

Bibelstudiegruppens mål!

"Vores mål er at tilskynde mænd og kvinder til at søge og stå for sandheden/Jesus og modstå bedrag. Vi beder om, at, vores tjeneste og studie i disse tider med alvorlige kompromisser vil udstyre os og menigheden med solid information om aktuelle endetids- spørgsmål og tendenser og opmuntre os alle til at leve et liv med hjertet borte fra verdslige påvirkninger."



Som I måske ved, er vi i gang med at studere Åbenbaringsbogen fra A til Z! Emnerne i denne bog har aldrig været mere aktuelle end nu!

Det er et stort studie. Nogle spørger måske, hvorfor det er vigtigt at vide, hvem "dyret" er. Men hvordan kan vi undgå at tilbede dyret, hvis vi ikke ved, hvem dyret er? Hvis vi ikke ved, hvem dyret er, vil vi ende med at tilbede det. Hvis vi ikke ved hvem dyrets billede er, vil vi ende med at tilbede billedet. Hvis vi ikke ved hvad dyrets mærke er, vil vi måske ende med at modtage dyrets mærke. Så det er meget vigtigt for os, at forstå disse ting.

Torsdag 23. april kl. 19.00

3. Efesus og Smyrna – Åbenbring kap. 2

Torsdag 30. april kl. 19.00

4. Pergamum og Tyatira – Åbenbring kap. 2

Torsdag 7. maj kl. 19.00

5. Sardes, Filadelfia og Laodikea – Åbenbaring kap. 3

Torsdag 14. maj kl. 19.00

6. Løven, Lammet og Tronen – Åbenbaring kap. 4

Torsdag 21. maj kl. 19.00

7. Løven, Lammet og Tronen – Åbenbaring kap. 5

Torsdag 28. maj kl. 19.00

8. De fire heste med de fire ryttere – Åbenbaring kap. 6

Torsdag 4. juni kl. 19.00

9. De syv segl – Åbenbaring kap. 6

Som studiemateriale bruger vi Biblen og bogen "Daniels Bog og Åbenbaringen" af Uriah Smith. Bogen kan købes/lånes hos undertegnede. Andre materialer som bygger på den historiske protestantiske fortolkningsmetode er også velkommen. Jeg vil anbefale at se Stephen Bohrs serie om Åbenbaringsbogen med fokus på kapitel 14. Vi har lagt den første på www.lightchannel.dk/ 1-ti-fakta-om-abenbaring-kap-14-stephen-bohr/

Der er 24 foredrag i alt, som er ved at blive oversat til dansk. Foredragene bliver løbende lagt på www.lightchannel.dk

Alle er velkomne! Inviterer dine venner og naboer med. Vi har sandheder, som verden har brug for at høre, før det er for sent!

Teenklubben til fødselsdag i Fredensborg

Torsdag den 16. april var TEENklubben på besøg hos Karoline i Fredensborg. Det er altid hyggeligt at være på besøg hos hinanden, men denne aften skulle blive noget helt specielt.

Allerede da vi kørte af motorvejen ved Kokkedal, opdagede vi, at det skulle blive en speciel aften. Der var sat flag op de sidste 8 km inden Fredensborg. Da vi nåede byskiltet, var det som om at alle bevægede sig i samme retning som os. Havde Karoline mon inviteret hele byen og ikke kun Nærum TEENklub på besøg? Der er flag overalt både ude og inde, selv forfriskningen var pyntet med flag.

Oftentimes er det fædrene der sørger for transporten, men denne aften var det alle mødrene som kørte, og de nåede knap nok at sætte teenagerne af, før de forsvandt ind i naboens have.

Under andagten / Guds-aktiviteten måtte vi snakke meget højt, for helikopteren kredsede rundt med TV-kameraer lige uden for vinduerne.

Pludselig finder Karoline en lækker fødselsdagslagkage frem også med flag på, den forsvandt sporløst på et kort øjeblik da teenagerne fik øje på den, til stor ærgelse for damerne, som nu var blevet trætte af naboens havefest.

Tak for festen Karoline.



Hjertelig tillykke



Vores dreng George Alexander blev født den 14. februar 2015 klokken 14.25. Han vejede 3.566 kg og var 54 cm lang.. Vi takker Herren for ham.

Eniko, Emanuel & Emalie Laura Teodor

Silje Rørvik kom til verden i den 14.12 kl 22.53. Hun var 52 cm og vejede 3790 g.

På billedet til højre er det Alexander og storesøster Freya, som bager snobrød til familien. Det tager dog lang tid, hvis der skal laves 3 snobrød på én pind.

Tillykke til familien Rørvik



Hilsen fra den nye redaktion

Vi har en dejlig kirke – en smuk bygning, som er rar at være i. Til hverdag er der stille. Den smukke kirkesal er bygget og indrettet med enkle materialer i varme farver, og loftet rejser sig majestætisk over kirkerummet. Glasgangen, der forbinder kirken og menighedssalens tilbygning, passer smukt ind i rammerne. De mange rum både oppe og nede skaber tilsammen en helstøbt basis for udfoldelser på mange planer. Et godt køkken, spejder- og ungdomslokaler, velfærdsforeningens arbejdsrum, vaskerum, lager for AHA og ADRA – et bygningskompleks, som vi kan være stolte af og glade for. Rammerne er i orden.

Bygningen rummer for de fleste af os mange gode minder – men bygningen i sig selv er bare en tom skal. Menigheden skabes først, når vi mødes. Især om sabbatten summer bygningen af liv. Vi glædes over fællesskabet med hinanden, Guds ledelse og trygheden ved at kunne tilbede sammen. Vi er alle forskellige. Det er med til at gøre det spændende, udfordrende og opbyggende, når vi under Helligåndens ledelse og med respekt for hinanden priser Gud i sang og tale. I studie af Hans ord og i samtale deler vi tanker med hinanden om vores fælles håb og troen på, at Gud elsker os alle, og at Han skaber en ny jord, hvor ondskab og egoisme er fjernet, hvor Guds kærlighed er basis for livet.

Vi er alle med til at skabe menigheden – liv, glæde og trivsel. Gud elsker menigheden mere end noget andet på jorden – ikke bygningerne men os – hver eneste af os. Og Gud har sendt sin Helligånd som hjælper og vejleder, så vi kan vokse i kærlighed og trives som menighed. På forsiden af dette blad, står der: ”Det ikke os, der bruger Helligånden, men Helligånden, der bruger os”. Lad os sammen og hver for sig være åbne for Helligåndens ledelse, og glædes over vores dejlige menighed.

KOMMUNIKATION ER VIGTIG

Vi vil gerne takke Lise for de mange år, hun har stået for menighedsbladet. Hun har lagt et stort arbejde i, at få bladet til at fungere og være en hyggelig, velskrevet og informativ månedlig hilsen til os alle. Vi håber, vi kan leve op til hendes standard, og vi vil gerne opfordre jer alle til at bruge menighedsbladet, så vi også her kan dele tanker og meninger med hinanden. Kom gerne med en opmuntrende oplevelse, en positiv tanke, et hjertesuk – ord og tanker der skaber vores menighed. Vi glæder os til et godt samarbejde med jer alle og til at få mange gode tanker og meninger, der kan opbygge vores fællesskab.

*Kærlige hilsener fra redaktionen
Bente (Skov-Hansen) og Bamse (Bjørn Krøll)*



Fælles selfie...

Sabbatterne i MAJ 2015

SABBATTEN DEN 2. MAJ **Stor Bededag**

10.00 Bibelstudium: Kristus, sabbattens herre

11.15 Gudstjeneste: Joan Kristensen

SABBATTEN DEN 9. MAJ

10.00 Bibelstudium: Kvinder i Jesu tjeneste

11.15 Gudstjeneste: Familiegudstjeneste

SABBATTEN DEN 16. MAJ **Årsmøde på Himmerlandsgården**

10.00 Bibelstudium: Jesus, Helligånden og bøn

11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen

SABBATTEN DEN 23. MAJ **Pinse**

10.00 Bibelstudium: Jesu mission

11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup

SABBATTEN DEN 30. MAJ **Fællesspisning efter gudstjenesten**

10.00 Bibelstudium: Jesus, den store lærer

11.15 Gudstjeneste: Rwanda 2.g VFS

Kontaktpersoner

PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929,
bamselone@mail.dk

Leila Kipper, 3029 9975

Nils Rechter, 4580 3234

Ulrik Schiermer, 9094 4929

MENIGHEDSTJENERE:

Harley Holtse, 4585 3984

KASSERER:

Viggo Kjølner, 4580 4033

SPEJDER:

Dorte Nybo Demant, 6026 0581

TEEN-KLUB:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSBLAD:

Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
6094 4929, bamselone@mail.dk

Bente Skov-Hansen (grafiker)

9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk