

NÆRUM ADVENTISTKIRKE



”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed!

Amen.“

Efeserbrevet 3,20-21

Juni 2021

naerum.adventistkirke.dk

KLUMME

Af Michael Bidstrup

Titlen på dette billede er
"Burning Feelings".

Vi lever mellem korset og
Jesu genkomst – mærker vi
også den brændende følelse?

Tiden efter pinse

Med påsken, Kristi Himmelfart og pinsen i frisk erindring fortsætter livet i en ny virkelighed. Jesu disciple og nærmeste efterfølgere har de sidste to måneder været øjenvidner til skelsættende begivenheder. Få andre i verdenshistorien har oplevet Guds åbenbaring så direkte som dem. Der sker dog store forandringer imellem påskedag og Kristi Himmelfart. Da Jesus mødte dem i dagene efter sin opstandelse, forsikrede han dem om Guds kærlighed og nåde: "vogt mine lam," sagde han til Peter. Han mødte også deres tvivl: "ræk din hånd frem," og gav dem et indblik i sin store plan, da han på vejen til Emmaus "udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne."

Men nu er Jesus ikke fysisk hos dem længere. De kan ikke længere se ham, røre ved ham eller høre hans stemme.

Og så alligevel – Jesu ord kunne ofte høres gentaget i deres samtaler, Jesus var til stede i deres måde at behandle hinanden på, og det var tydeligt for andre, at Jesus havde forandret dem.

Selvom der er gået flere tusinde år, siden disse begivenheder fandt sted, er Gud stadig nærværende midt iblandt os med sin Ånd. Han sætter stadig vores hjerter i brand, så han kan ses, høres og mærkes. Han velsigner os stadig ved at være til stede midt iblandt os.

"Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve"
(Joh 14,18-19).

"Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud" (Luk 24,50-53).



Det sker i Nærum menighed

SPEJDERNYT

Spejderne har mødtes udendørs siden begyndelsen af marts. De har bl.a. arbejdet med bål-tænding, terrænture, kompas og eksperimenter.

Der er spejder den 1/6 og afslutning med nåluddeling tirsdag den 15. juni. Desværre er der ikke mulighed for en spejdergudstjeneste, men forhåbentlig får vi nogle billeder fra nåluddelingen.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE DEN 10. JUNI KL. 17.00

Vi vover at have en enkelt spaghettigudstjeneste inden sommerferien. Aktiviteterne bliver i familiegupper og delvis udendørs, så vi kan overholde alle coronarestriktionerne. Bente, Marianne og Alison har lovet at lave mad til os, så det bliver helt sikkert god aften krydret med bibelhistorier og sang i børnehøjde.

ER DU KLAR TIL EN PICNIC-TUR?

Picnic og / eller gåtur hvis vejret tillader det **den 5. og 26. juni.** Tag madpakken med og lad os gå en tur sammen og nyde naturen og hinandens selskab og ikke mindst den medbragte mad.

DÅB SABBATTEN DEN 12. JUNI

Sabbatten den 12. juni bliver en festgudstjeneste med dåb. Ida Frederiksen har længe ønsket at blive døbt og blive medlem af vores menighed. Ida har kommet i Nærum de sidste 3 år og deltager gerne i gudstjenesten, når hun synger med lovsangsbandet eller solo. Ida har fortalt lidt om sig selv i majnummeret af menighedsbladet.

Glæd dig også til efter sommerferien, hvor Anastazija Lohse planlægger at blive døbt i Øresund. Se hendes hilsen til menigheden s. 6-7.

ARBEJDSDAG

Søndag den 6. juni er der brug for alle hænder til rengøring, opfriskning af udendørsarealerne, småreparationer og vedligehold. Vi har en del redskaber og værktøj, men tag også gerne noget med selv. Vi begynder kl. 10, men man er også velkommen til at komme lidt senere, hvis det passer bedre. Der vil blive en let servering omkring frokosttid. Vel mødt!



HUSK DE GODE CORONA-MANERER

Der er efterhånden mange,
der har fået en coronavaccine
– måske endda to...

Hvordan er det så lige
med krav og restriktioner?

Anbefalingerne er, at alle
stadig skal bære mundbind,
spritte og holde afstand,
da det endnu ikke er
tilstrækkeligt undersøgt,
om man kan være smitte-
bærer, selv om man er
vaccineret.

Tålmod, tålmod, tålmod!

Men sommeren
er på vej...



Fællesrådets hjemmeside
Samarbejde for Nærum (Samarbejdet) og Samarbejdet for den danske kirke 8. juli 2021



AHA-FOLKENE HAR TRAVLT

I forbindelse med coronanedlukningen, har der oparbejdet sig en pænt stor mængde af usorterede tøjsække, som fylder op på lageret. Det har været nødvendigt at mødes hver mandag i en periode for at få sorteret de mange sække. Der er stadig en del sække tilbage, så de næste tre - fire mandage vil der også være travlt. Har du mod på at hjælpe, er du velkommen. Vi plejer at mødes ved ni-tiden. Henvend dig til Bjørn Krøll på mobil 6094 4929.

Og så et lille nødråb: Vores AHA-symaskine er blevet syg, og det vil koste 1.500 kr. at få den ordnet. Er der nogen, der har en symaskine, de ikke bruger, så er vi meget interesserede i at høre nærmere!

FÆLLESKIRKELIG VANDRING

Kirkerne i Lyngby og Rudersdal samarbejder om forskellige arrangementer og sociale tiltag, bla. en årlig sommervandring. I år besøger vi Skt. Knud Lavard Kirke, Baptistkirken og Christianskirken og holder en lille andagt hvert sted. Alle tre steder vil der være en lille andagt, en snack og noget at drikke.

Onsdag 9. juni kl. 18.00-21.30 med start ved Skt. Knud Lavard Kirke.

Har du brug for transport mellem kirkerne, kontakt Michael Bidstrup.

FØLG MED PÅ NAERUM.ADVENTISTKIRKE.DK

Vi er godt i gang med at puste liv i menighedens hjemmeside. Den bliver opdateret ugentligt med nyheder, især med kommende aktiviteter i menigheden. Med tiden ønsker vi at udvide med prædikener holdt i kirken samt historisk materiale.

Husk at checke hver fredag og del med venner og bekendte. Og kom gerne med ideér til at gøre hjemmesiden bedre og mere levende.

Carsten Thomsen, webmaster

ADVENTISTKIRKENS GENERALFORSAMLING 22.-23. JULI 2021

Vidste du at Syvende Dags Adventistkirken er opbygget demokratisk? At vi vælger vores ledere, vedtægter, og ultimativt vores fælles tros-punkter? Du har været med til at vælge menighedens delegerede til Adventistkirkens danske unions generalforsamling den 22. og 23. juli og derved gøre din indflydelse gældende.

Har du idéer eller tanker, du gerne vil videregive, er du velkommen til at kontakte en af de delegerede – se listen på naerum.adventistkirke.dk. Du kan også kontakte præsten eller en af menighedslederne.

BØRNELEJR PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 27. JUNI - 4. JULI

Der er udsigt til en "rigtig" børnelejr på Himmerlandsgården igen! Der er lagt et super spændende program for børn mellem 8 og 12 år, hvor vi skal snuse lidt til, hvad de laver i de andre nordiske lande.

TEENCAMP PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 11.-18. JULI

Der er vilde planer for et stort come-back på årets TEENCamp. Der er fokus på fællesskab, at kunne og turde være sig selv – og at acceptere hinanden med alle forskelligheder.

SPEJDERLEJR I DET VILDE VESTEN

Tag cowboyhatten på, når du hopper i sadlen og drager mod Himmerlandsgården. Vi holder et brag af en spejderlejr, hvor meget bliver, som du kender det! Vi skal bygge lejr op, lave bål, på terræntur, grine til underholdning i teltet og alt det andet, du har savnet.

Læs om alle sommerens lejre og tilmeld dig på sabus.dk



KÆRE NÆRUM MENIGHED, MIN BARNDOMSMENIGHED!

Efter mange år har jeg og min familie valgt at rykke teltpælene op. Vi har solgt vores dejlige hus i Hørsholm og udvandrer helt til Tåsinge – et på alle måder 180 graders skift!

Selvom vi for snart 8 år siden valgte at lægge vores energi i missionsprojektet Lightchannel.dk – og derfor ikke har været fysisk til stede i kirken, er Nærum menighed stadig vores menighed. Jeg er født her, gået i skole og til spejder her, døbt her, gift her, fået 3 drenge her, som også i mange år har nydt fællesskabet her. Der er meget at være taknemmelig for og mange gode minder.

I perioden mellem at have solgt hus og købt på Tåsinge har jeg og Dennis fået lov at leje gæsteværelset i spejderlokalet i kælderen. Det har været så godt! Tusind tak for, at det kunne lade sig gøre!

Jeg ønsker alt det bedste fremad for Nærum menighed og at Gud må kunne skabe sit billede i os!

Til slut vil jeg sige med David: "Herre, jeg elsker dit hus, det sted hvor din herlighed bor" (Sl 26,8).

Kærlige hilsener til jer alle fra Anette Edson Similie og familien

Kære menighed

Når jeg til efteråret bliver døbt i bølgen blå af vores præst, Michael Bidstrup, så er jeg alkymisten, der både har BEDT og er blevet hørt..., SØGT og har fundet, BANKET PÅ og er blevet lukket ind...

**”Bed, så skal der gives jer;
søg, så skal I finde; bank på,
så skal der lukkes op for jer.
For enhver, som beder, får;
og den, som søger, finder;
og den, som banker på, lukkes der op for.“**

Mattæusevangeliet 7,7

LIVET FØR GUD

Tilbage i 2018 var jeg en udmattet alkymist fortsat søgende og bærende på en tung og uforløst smerte. En smerte der talte til mig og fortalte, at jeg ikke hørte til her på jorden, og som gav mig en længsel efter at dø.

Hver evig eneste morgen tikkede denne stemme og smertefulde tilstand ind i mit system. Hver morgen tog jeg en maske på, der skjulte smerten, angsten og ubehaget.

Omgivet af ægtemand, skønne børn, dejlig familie og venner samt et krævende og spændende job i medicinalindustrien, levede jeg side om side med en længsel om at dø og slippe væk fra denne jord.

Årene gik, mine børn blev ældre, jeg blev ældre, og smerten blev ældre og stærkere, og på intet tidspunkt havde jeg bevidsthed på, at noget var galt. Hvad stemmen sagde til mig var min sandhed.

En smuk sommerdag i august 2018 skulle blive en skelsættende dag for mig. Jeg husker, solen skinnede,

min højgravide og lykkelige datter, Frederikke, sad overfor mig på en cafe i Vedbæk. Frederikke fortalte, at ”han skulle hedde Svend”, som i øvrigt betyder ”Guds lille hjælper”.



Jeg skjulte bag en smilende maske en indre dialog og en erkendelse om, at nu kunne jeg aldrig komme fra dette liv før tid, for så ville jeg påføre Frederikke en dyb sorg, som hun ville give videre til lille Svend, og det kunne jeg ikke bære at tænke på.

På trods af den store glæde af at blive mormor i september 2018 og at opleve Frederikke blive mor samt min datter Caroline blive moster, oplevede jeg, at mørket tog til omkring mig, og det blev trægt for mig at være til i samtlige områder af mit liv.

Og så skete det ... natten til den 14. november 2018. Jeg kunne ikke klare presset mere. Jeg havde ikke flere kræfter tilbage. Jeg var i en dyb depression. Jeg gav op. Jeg krakelerede og gik i 1000-vis af stykker.

Gud kom, og som en altomfavnende bevidsthed, kraft og styrke uden lige, var han hos mig. GUD viste mig, sommerdagen i august og min indre dialog. GUD gav mig bevidsthed på, at det var en dæmon. GUD fjernede dæmonen.

Der blev stille i mit indre. Jeg var forandret. Mit hjerte var blødt og levende. Min hjerne kogte. Jeg var overvældet. Jeg græd. Jeg var sårbar og levende. Jeg forstod alt og intet.

Jeg var påvirket og overvældet af oplevelsen med

Gud i flere måneder efter og ude af stand til at arbejde. Jeg havde en følelse af, at Jesus var hos mig dag og nat. En stor oprydning i mit liv fandt sted. Farvel tarotkort, drømmefangere, krystaller, Ayahuasca, clairvoyance, spirituelle bøger, Buddha 'er og afguder, som havde været en stor del af mit liv i mange år. Ind i mit liv kom i stedet Bibelen og film om Jesus og Gud.



vores første date fortæller jeg Allan om min oplevelse med Gud intetanende om, at Allan selv er troende. I min aftenbøn den aften takker jeg Gud for at have ført os sammen. Hvilken velsignelse at møde en troende mand og have udsigt til at gå på livets vej sammen.

Jeg opsøgte en katolsk præst i København, Lars Messerschmidt, der arbejder med dæmonuddrivelse, for at få klarhed og indsigt. Fra januar 2019 til coronaen ramte Danmark i marts 2020, så vi hinanden en gang om måneden i 3 timer. Lars har været en ualmindelig stor hjælp, og jeg er ham dybt taknemmelig for alt den healing, jeg oplevede fra Gud, når vi mødtes. Selv meget levende drømme om djævelen, jeg oplevede i en periode, hjalp Lars mig med at tyde og forstå, og det gav ro og tryghed. I samværet lærte jeg, at livet med Gud går gennem Jesus, og at jeg altid er beskyttet i Jesus navn.

LIVET MED GUD

Der er et liv før og et andet liv efter mødet med GUD. Jeg er forandret for altid. Jeg er helt befriet fra stemmen og smerten. Gud er min store læremester. Jeg øver mig i at slippe kontrollen og dele alt med Gud. Jeg deler, både når jeg får bevidsthed på, at jeg er en synder og derfor beder Gud give mig mod og styrke til at ændre karakter, og når jeg gør gode gerninger og har gode tanker. Jeg føler mig velsignet og er dybt taknemmelig.

I maj måned 2020 møder jeg Allan på en date. På

Som Alkymisten, der rejste verden rundt for at finde fred i livet og til sidst vendte hjem for at finde freden i sin egen baghave, var jeg som en eskapist, der konstant var søgende for at finde fred. Jeg gik fra en interesse til en anden interesse, kun for at aflede opmærksomheden fra smerten i mit indre, og fordi jeg aldrig følte mig tilstrækkelig. Gud åbnede mine øjne, gjorde mit hjerte blødt, holdt mig i hånden og førte mig til Adventistkirken, der bogstaveligt talt lå side om side med min lejlighed i Nærum Hovedgade oven på Blomster-Poul.

I Adventistkirken i Nærum, hos jer, gik alt op i en højere enhed.

Tak til alle jer i menigheden for at byde mig indenfor og lade mig føle mig hjemme hos jer. Tak til Iben for at sætte sig ved min side ved mit første besøg i kirken. I jer har jeg velbehag 😊

Af hjertet TAK for den kommende dåb og for at undervise mig så smukt på vejen, Michael. Jeg glæder mig til at sige et stort, rungende og inderligt JA til Jesus og til et liv med Gud og jer.

*Kærligste sommerhilsener
Anastazija*

Gudstjenester juni 2021

SABBATTEN DEN 5. JUNI 2021

10.00 Bibelstudium: Den nye pagts helligdom

11.15 Gudstjeneste: Daniel og Ulrik m.fl.

(Kollekt: Korrespondanceskolen)

Tag madkurven med – fælles udflugt efter gudstjenesten

Spaghettigudstjeneste torsdag den 10. juni

17.00 Bibelhistorie og aktiviteter

18.00 Aftensmad

SABBATTEN DEN 12. JUNI 2021

Dåbsgudstjeneste

10.00 Bibelstudium: Lad kærligheden sejre

11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 19. JUNI 2021

10.00 Bibelstudium: Pagtstro

11.15 Gudstjeneste: Pitstop

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 26. JUNI 2021

10.00 Bibelstudium: Livet i den nye pagt

11.15 Gudstjeneste: Nathalie Johansson

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Tag madkurven med – fælles udflugt efter gudstjenesten

SABBATTEN DEN 3. JULI 2021

10.00 Bibelstudium: En fortravlet tilværelse

11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup

(Kollekt: SABUS)

Nathalie Johansson, som taler den 26. juni, overvejer at læse teologi. Hun er opvokset i Svendborg og har gået på Vejle fjord-skolen. Siden 2011 har Nathalie boet i England og bl.a. andet arbejdet på divisionskontoret der. Nathalie besøger også Aalborg menighed og deltager på børnelejren.

Kontaktpersoner

PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:

Birgit Mtiliga, 2348 9791
Christoffer Struksnes, 6128 1812
Daniel Birch, 6021 4210
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164

MENIGHEDSTJENER:

Elsie Christoffersen, 2382 1018

KASSERER:

Daniel Birch (midlertidigt),
6021 4210, mail@danielbirch.dk

SPEJDER:

Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501

MENIGHEDSBLAD:

Carsten Thomsen, 5180 3327
pxicarsten@icloud.com

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
bamselone@mail.dk

Bente Schledermann, 9390 7707
bente.schledermann@adventist.dk



Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530

Menighedens kontonr.
0454 4080507720