

NÆRUM ADVENTISTKIRKE

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.”

Stephen Hawking

SEPTEMBER 2018

naerum.adventistkirke.dk



Klumme

Michael Bidstrup



Gud først og størst

Vi mennesker har det tilsyneladende godt med fjendebilleder. Nogle gange er de opdigtede eller karikerede andre gange konkrete og specifikke. De er alle vegne, i nabolaget, i sporten, i politik, på arbejdspladsen – ja, alle steder mellem mennesker.

Fjendebilleder er ikke altid af det onde, de kan være med til at intensivere kampen mod sygdomme eller øge træningen og niveauet i sport, men selv de gode fjendebilleder ender nogle gange med frembringe egoisme, had og vold.

I mange sammenhænge bliver den negative fortælling om ‘de andre’ normen og former både meningsdannelsen og samfundet.

Den bibelske fortælling er fuldstændig modsat. Her bruges langt størstedelen på de gode nyheder, evangeliet om hvem Gud er, og hvordan han relaterer til og interagerer med mennesker. Her er det “vennebilledet”, der er toneangivende og centralt. Beretningerne er ikke blottet for fjender eller ondskab, men fokus er på Guds karakter og egenskaber: Nådig, tålmodig, kærlig, retfærdig og vedvarende fuld af gode løfter. Selv i Åbenbaringsbogen, som beskriver Guds afsluttende opgør med ondskaben, er hovedvægten på de gode nyheder om Gud.

”Nåde være med jer og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger“ (Åb 1,4-5).

Også i Ellen Whites hovedværker, de fem bøger i *Den store strid*-serien, træder fjendebilledet i baggrunden. Kun i en del af *Mod en bedre fremtid* er hovedvægten på Guds modstandere.

Det er vigtigt både for vores forståelse af Gud, men også vores tro, fællesskab og møde med andre, at fjenden og fjendebillederne viger førstepladsen, som alene tilhører Kristus. Kun med Kristus som pejlemærke og centrum i vores tro, tilbedelse og mission kan vi som menighed og troende være budbringere af de gode nyheder.

”I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden“ (Ef 2,19-22).

Kommende arrangementer

DÅB FREDAG AFTEN 7. SEPTEMBER KL. 19.00

I anledningen af min dåb er alle, der har lyst, velkomne til at komme i Nærum Adventistkirke, hvor vi vil begynde med lovsang og en andagt. Derefter kører vi ned til Skodsborg, hvor jeg bliver døbt i Øresund. Bagefter vil der være te og kage på stranden.

Hilsen Matthæus Müller



REGIONSØDE OM HVILE

Den 8. september er der regionsmøde, hvor vi håber på mange besøgende i vores kirke fra Nordsjælland, de københavnske menigheder, Roskilde og Bornholm. Gunnar Pedersen er dagens taler og behandler temaet: Et godt hvil.

Der er lagt god tid ind i programmet, så vi alle kan nyde sabbats-hvilen og samværret med hinanden lidt ekstra. Glæd dig ligeledes til bibelstudiet, hvor der er arrangeret mange spændende klasser både for børn, unge og voksne. Der bliver mindst fem klasser for de voksne med forskellig fokus og form.

Se dagens program i kirkens forhal eller på adventist.dk

AHA-MANDAGE

AHA mødes mandage i ulige uger, hvor de sorterer, reparerer og pakker tøj til europæiske lande, hvor der er fattigdom.

MENIGHEDSBREVE

Inger og Lehnart Falk ønsker at flytte deres menighedsbreve til Tejn.

Joanne og Knut Andersson ønsker at flytter deres menighedsbreve til Odense.

Vi er glade for den tid, de var hos os, men ønsker dem Guds velsignelse, der hvor de nu er.



SPAGHETTIGUDSTJENESTER – NU OM TIRSDAGEN

Efterårets spaghettigudstjenester er i år anden tirsdag i måneden, da flere af børnene fra skolen går til andre aktiviteter om torsdagen.

I sommerferien var hele fire (spaghetti)børn fra Nærum med på deres første børnelejr på Himmerlandsgården sammen flere af deres venner fra menigheden og skolen.

Flere har desuden udtrykt, at de syntes, det var ekstra hyggeligt at have spaghettigudstjeneste sammen med hele menigheden, og at de glæder sig til næste fælles spaghettigudstjeneste. Det vender vi tilbage til.

Første spaghettigudstjeneste i efteråret er tirsdag den 11. september kl. 17.00.

De følgende gange er: 9. oktober, 13. november og 11. december.

SPAGHETTIFLYERS

Hvorfor skal spaghettigudstjeneste kun være for menighedens egne børn og børn, der går på Nærum Privatskole? Vi har lavet nogle flyers til uddeling i kirkens nærområde, så flere kan høre om det. Vi håber, at du vil hjælpe med at dele ud. Tag et kort med et lille distrikt og en bunke flyers i forhallen – og del gerne ud hurtigst muligt, så der er chance for, at flere børn kan være med fra starten.

SPEJDER TIRSDAGE og andre spejderarrangementer

28. august: Første spejderaften med pandekager over bål

9. september: Kanodag på Mølleåen

25. september: Patruljeaften

5.-7. oktober: Hyttetur

23. oktober, 6. november: Patruljeaften

16.-18. november: Juletur på Kongelejren

4. december: Juleafslutning

Er du ikke spejder, men har lyst til at prøve det, er du velkommen til at dukke op til en patruljeaften. De første 3 gange, behøver man ikke at melde sig ind, herefter koster et medlemskab 500 kr. pr. spejderår. Man kan også blive støttemedlem for 100 kr. om året uanset alder.

Se mere på adventistspejder.dk eller spørg en af spejder-kontaktpersonerne (se bagsiden af bladet).



Hjertelig tillykke Rasmus – og velkommen!

På en smuk og varm sabbat, den 9. juni, blev Rasmus Krohn Elkjær døbt i Øresund. Rasmus har truffet et modigt og bevidst valg, ledet af Helligånden, om at være et Guds barn og tage imod frelsen i Jesus Kristus og blive en del af menigheden. Rasmus blev mødt af imødekommenhed og kærlighed af sin svigerfamilie og af menighedsfællesskabet i Nærum, da han lærte Josefine at kende, og det gjorde så stort indtryk, at han til sidst ikke kunne andet end at sige ja til Gud.

Vi ønsker dig tillykke og Guds velsignelse over din fortsatte vandring med Gud.

Anne-May Müller



Barnevelsignelse – velkommen til Noah

Sabbatten den 11. august var ekstra hyggelig, da Natascha og Christian havde inviteret familie og venner med i kirke til barnevelsignelse og efterfølgende navngivningsfest i menighedssalen.

Vi takkede Gud for livet og mindede hinanden om Guds mange velsignelser, og at vi i troens fællesskab har ansvar for at tale om det, der har evig værdi. Velkommen i menighedsfamilien, Noah.



HUSK

... det supplerende bibelstudiemateriale på adventist.dk/adventister/bibelstudie

4. kvartal 2018 er i øjeblikket ved at blive oversat fra tysk, så der er udsigt til et ekstra prøvekvarter end først annonceret!





Redaktøren på langfart

Her sidder redaktøren og slapper af foran vasketøj og campingvogn og nyder pensionisttilværelsen i Normandiet.

Campinglivet er overraskende dejligt, og campingpladserne er meget forskellige – fra en bondegård med får lige udenfor vognen, en forblæst strand ved vadehavet og til pladser med hække og egen hyggekrog. Det er fantastisk med eget lille hus på hjul...

Den ene sabbat tilbragte vi i Amsterdam i den internationale menighed. Vi kom lidt for sent, men det gjorde ikke noget, da gudstjenesten varede to timer med masser af sang og en særdeles livlig præst, der talte både højt og lavt ”deep from the bottom of his heart”. Og så var der pot luck bagefter. Vi følte os pænt velkomne :-)

Vi bliver ved lidt længere!

Hilsen Bjørn Krøll



Kære Nærum menighed

Det har været vemodigt at rejse fra min kære menighed gennem 33 år. Heldigvis har vi hjerner, som minder os om alle de varme smil og opmuntrende ord, I har givet mig, min mand og vores børn gennem alle år. Vi er ved at falde til her i Sandefjord, og her er også en god menighed. Vi vil ønske jer alle Guds velsignelse og alt godt, til vi ses igen.

Kærlig hilsen fra Allan og Eldbjørg

På billedet ses Eldbjørg og Allan i deres nye omgivelser sammen med et af børnebørnene.

En varm hilsen fra Unni og Cyril

Unni og Cyril sender de varmeste hilsener til Nærum menighed. De føler sig velsignet med en menighed, som tænker på dem, som beder for dem og viser omsorg. De er ved godt mod og knokler på med gentræningen, så styrke og bevægelighed kan vende tilbage i fuld udstrækning.

Cyril er flyttet hjem, mens Unni stadig bor på genoptræningshjem, hvor hun i øjeblikket har fokus på gangtræning. Halskraven, som støtter nakkebruddet, skal blive siddende 3 uger endnu, men det heler, som det skal. Lægerne er forundrede over, hvor godt det går. Unni lægger ikke skjul på, at hun føler sig som et mirakel – og lægerne må give hende ret. Der er stadig psykiske ting, der skal bearbejdes, men taknemmeligheden over livet er stor!

Vi glæder os til et nyt flygel

Selv om det gamle flygel ser pænt ud, så har det meget svært ved at holde stemningen, og det har en masse skavanker, som det ikke kan betale sig at reovere. Det er derfor besluttet, at vi her i efteråret samler ind til et nyt/nyere flygel, som i fremtiden kan fylde vores kirke med smukke toner. Ved årsskiftet ser vi, hvor mange penge der er indkommet til formålet.

Alle beløb, store som små, vil blive modtaget på menighedens konto **0454 4080507720** eller MobilePay **31 530** med stor taknemmelighed. **Husk at mærke gaver med "nyt flygel"**. Det er også muligt at give tilsagn om et pengebeløb, som betales når flyglet skal købes.

Yderligere information kan fås hos Leila.



SOMMERHUS UDLEJES

Trænger du til fred og ro i smuk natur direkte til Isefjorden, kan du leje Bodil og Vagner Lunds sommerhus. Huset er på 93 m², har 6 sovepladser og ligger helt fantastisk smukt på Nakkehage Strandvej tæt på Rørvig. Kontakt Bodil Lund på tlf. 4588 4865.



GUDSTJENESTER I SEPTEMBER 2018

SABBATTEN DEN 1. SEPTEMBER

- 10.00 Bibelstudium: Den anden missionsrejse
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk
(Kollekt: Adventnyt)

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

- 17.00 Bibelhistorie: Skabelseshistorien
18.00 Aftensmad

SABBATTEN DEN 8. SEPTEMBER REGIONSMØDE

Fællesspisning efter gudstjenesten

- 10.00 Bibelstudium: Den tredje missionsrejse
11.15 Gudstjeneste: Gunnar Pedersen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 15. SEPTEMBER

- 10.00 Bibelstudium: Arrestation i Jerusalem
11.15 Gudstjeneste: Gunnar Pedersen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 22. SEPTEMBER

- 10.00 Bibelstudium: I fængsel i Cæsarea
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 29. SEPTEMBER

Fællesspisning efter gudstjenesten

- 10.00 Bibelstudium: Rejsen til Rom
11.15 Gudstjeneste: Carl-David Andreasen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 6. OKTOBER

- 10.00 Bibelstudium: Skabelse og syndefald
11.15 Gudstjeneste: John Ravnkilde
(Kollekt: Katastrofeoffer, ADRA)



Kontaktpersoner

PRÆST:

Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:

Leila Kipper, 3029 9975
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164
Benjamin Elkjær, 2484 0176
Christoffer Struksnes, 6128 1812

MENIGHEDSTJENER:

Kristian Kjøller, 6130 4033

KASSERER:

Daniel Birch, 6021 4210
mail@danielbirch.dk

SPEJDER:

Per Hogne Hansen, 2211 7559
Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501

MENIGHEDSBLAD:

Bjørn Krøll Nielsen
(redaktør), 6094 4929
bamselone@mail.dk

Bente Skov Schledermann
(grafiker), 9390 7707,
bente.schledermann@adventist.dk



Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530
Menighedens kontonr.
0454 4080507720